

Jaargang 6, nr. 1, januari 2021



# Baoken

Kerkblad voor Bathmen-Okkenbroek



## ACTIE KERKBALANS THEMA: VERBINDEN



**Protestantse Gemeente**  
**Bathmen - Okkenbroek**

## Voorwoord

Allereerst wenst de redactie u en uw dierbaren een goed 2021, vol met momenten waar u fijne herinneringen aan overhoudt!

Net als vorig jaar is dit Baaken vooral gericht op de taken die de kerkrentmeesters vervullen. Door hen wordt er hard gewerkt om alles wat met samen kerk zijn te maken heeft financieel rond te zetten. Een flinke klus zo zult u verderop lezen.

Voor de redactie is het deze keer lastig om alle ingeleverde kopij te plaatsen in een nummer dat ook nog eens acht pagina's dunner is dan u van ons gewend bent. Toch kijken we nu al met plezier naar de uitvoering ervan.

De voorkant is echt een blikvanger en samengesteld door Henk Broekhuis. We hopen dat ook u er van geniet en vergeet vooral daarna uw gulle gaven niet.

*Wil Mandersloot*



Kijk ook eens op: <http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>  
Reacties kunt u sturen naar [redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl)

## Inhoud

Jaargang 6, nr. 1, januari 2021

2	Inhoud en redactie
3	Overweging
4	Diaconie
5	Ds. Gert Wijnstok
6	Ds. Hanneke Diermanse
7	Hanneke Overduin
8-11	Kerkrentmeesters
12	Kerkenraad
13	Bezinning en Ontmoeting / Bij de vieringen
14	Vieringen
15	Colofon
16	Kinderpagina



*Bij de voorpagina:*

Het thema van de actie Kerkbalans **Verbinden** in beeld gebracht.



# Als de hemel de aarde raakt

Als de hemel de aarde raakt dan is er altijd sprake van verbinding. Verbinding tussen God en mens én tussen mensen onderling die in hun samenspel het goddelijke ervaren.

We hoeven voor het eerste aspect, de verbinding tussen God en mens, alleen maar terug te denken aan Kerst, waarbij God zichzelf in zijn Zoon voor altijd aan ons mensen verbond. Of aan een goddelijke ervaring in een droom, een lied of een gebed.

Dit aspect laat zich ook zien wanneer mensen op ingrijpende momenten – en vaak zijn dat kruispunten in hun leven – ‘het wonder van het bestaan’ ervaren.

Dat kan zich voordoen bij een geboorte maar ook bij een afscheid, bij een verbintenis of een doop maar ook bij een gevonden vriendschap, een verloren of juist herwonnen lichamelijk herstel.

Het tweede aspect heeft vaak te maken met onderlinge liefde en solidariteit tussen mensen van alle leeftijden, alle geslachten, alle volken, alle plaatsen. Het is universeel en geeft dikwijls een diep gevoel van verbondenheid weer.

Dat kan hémels aanvoelen.

We beleven het bijvoorbeeld bij vreugdevolle maar ook bij verdrietige herdenkingen, bij onze

inzet voor een betere wereld of een landelijke actie voor een goed doel.

Want een mens is geschapen tot deze verbondenheid. Verbondenheid met God en met de mensen om hem heen. Het relationele zit er dus bij ons ingebakken.

In die verbondenheid met God, de ander, de natuur, de hele kosmos, komt een mens tot leven. Daarom wil de hedendaagse kerk juist het goddelijke in het aardse zoeken. Er wordt niet doelloos naar de hemel gestaard, maar naar de wereld om ons heen. Want in het dagelijkse leven kan het bijzondere gevonden worden.

“Zo is God te vinden in de ogen van de naaste, in de stoere gestalte van een oeroude boom, in de klanken van een muziekstuk en in vele andere kunstuitingen. Een moderne spiritualiteit wil iemand helpen om zin en doel te ontdekken in het leven nú. Deze heelheidservaring schenkt een gevoel van geluk. Je krijgt zin om te leven. Het is een ja zeggen op dat leven.”

*(citaat Jeroen Jeroense uit “God is hier en nu”).*

En dát proberen wij in onze gemeente van Bathmen en Okkenbroek ook steeds meer vorm te geven. We zoeken naar andere vormen van

kerkzijn om de aloude verbondenheid met God en onze medemensen nieuwe inhoud te geven. Om onze dorpen en kerken weer meer met elkaar te verbinden. Om eenheid te zoeken en te vinden. Om samen op aarde een stukje hemel te proeven én te bewerkstelligen.

*Voor 2021 wens ik u, buiten gezondheid, dan ook toe dat de hemel onze aarde veel mag raken en ons allen tot inspiratie mag zijn!*

*Hanneke Overduin*



## Van de diaconie

In het nieuwe jaar heeft ook de diaconie er weer veel zin in om van 2021 een memorabel en sociaal jaar te maken met de gemeenteleden en de mensen daar buiten.

We beginnen met een terugblik. Want wat we het afgelopen jaar toch hebben kunnen ondernemen ondanks de Corona belemmeringen is hoopgevend.

Het was even wennen, maar we werden ineens zichtbaar vóór in de kerk, bij het vertellen over de collecte doelen voor de camera. Met een briefje in de hand had niemand van ons plankenkoorts en we hopen dat u het prettig vond om op deze manier wat meer over de verschillende goede doelen in Nederland en Wereldwijd te horen.

Zo droegen we voor het tweede jaar op rij als kerk van Bathmen/Okkenbroek bij aan het Noodfonds, opgezet vanuit de kerken in de gemeente Deventer voor de burgers in de gemeente, die financieel in nood zijn geraakt en met een éénmalige bijdrage grotere problemen kunnen voorkomen.

In de zomer kwamen we in actie voor gezinnen, die niet alleen vanwege Corona maar ook vanwege hun lage budget geen kans hadden om op vakantie te gaan. Met tassen voor de kinderen konden we hen toch een leuke zomer bezorgen.

De vele tassen met speelgoed vanuit de gemeente waren daar goed bij gebruikt. En met het speelgoed dat over was, konden we de medewerkers van Dorcas in Rijssen blij maken, die op hun beurt weer steun bieden aan verschillende gezinnen in Oost Europa en Afrika. Tussendoor hebben we de voedselbank Deventer gesteund met het aankopen van producten waar zij op dat moment behoefte aan hadden. En in de winter waren we niet alleen betrokken bij het opzetten van de sfeervolle kerstbomen met dank aan allerlei actieve kerkleden en dorpsgenoten, maar liep er ook de actie Kerstengel, waar dit jaar maar liefst 24 gemeenteleden een hart onder de riem gestoken kregen.

Ook hebben we dorpsbewoners die onder het minimum zitten via de gemeente een kerstdonatie gegeven en was er voor meer dan 300 tachtigjarigen en ouder in de kerkelijke gemeente een kerstpresentje, gemaakt door de kinderen van de dorpscholen in Bathmen, Loo en Okkenbroek. In samenwerking met de ouderensoos van Okkenbroek is nog een alternatief gevonden voor de traditionele kerstmiddag, waar zoveel mensen naar uit gekeken hadden. Het lukte niet om als groep bij elkaar te komen, maar wel om vanuit de soos een diaconale verrassing te bezorgen.

Kortom, u zult begrijpen, waarom we er als diaconie weer zin in hebben.

Ondanks Corona, ondanks het gemis van het gewone, het regelmatig bijpraten, het elkaar zien en naast elkaar kunnen zitten, of zelfs maar weer in 1 ruimte kunnen vergaderen...

Zolang het ons met u lukt om elkaar op de hoogte te houden van wat een ieder meemaakt en waar we behoefte aan hebben, dan komen er nieuwe ideeën én leuke verrassingen én steun van de grond.

### **Een fijn jaar toegewenst.**

*De diakenen*

### **KOFFIEPAKKEN VOOR DE VOEDSELBANK**

Met behulp van uw gespaarde D.E.punten of de spaarpunten van de pickwickthee.

Inleveren in de kerk gaat nu niet, maar de brievenbus van Wil Mandersloot, WOERTMANSWEG 30 is groot genoeg voor heel veel zegels. Inleveren kan het gehele jaar! Helpt u mee?



# Zonder verbinding vaart niemand wel

**GERT WIJNSTOK**

werkdagen  
maandag, dinsdag, vrijdag

tel. 06 104 598 83  
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl



Het dinsdagavondprogramma *Thuis in de kerk* heeft zijn eerste seizoen afgesloten. Online was steeds een gast uit onze dorpen in beeld. En ook een paar kinderen/jongeren zaten aan tafel. Van huis uit kon worden gebeld welke bekende dorpsgenoot van weleer uit Bathmen of Okkenbroek op de foto stond. En elke gast stak een kaarsje aan, waardoor de liturgische tafel ook op zondag steeds meer licht gaf. Zo kwamen, om een paar namen te noemen, burgemeester Ron König, Betsie Leerkes, Ties Kram, Isis en Damian, Roos en Floor langs. En ook mensen van weleer als meester Ludden of Jootje waren weer even te zien.

## Religie

Het programma wilde mensen thuis online in verbinding brengen met verhalen van mensen die in onze dorpen een bepaalde rol spelen. Zo vertelde de directeur van 't Dijkhuis, Jackie van Beek, over de betekenis van dit centrum voor ouderen in Bathmen e.o. En twee jonge aspirant-leden van de Plattelands Jongeren Bathmen, Aniek en Eline, gaven aan hoe belangrijk het is om in dat verband met leeftijdsgenoten op te trekken. En wat je mist als dat nu niet in groter groepsverband kan.



Steeds was op welke wijze dan ook sprake van verbinding. En dat is nu precies één van de betekenissen van het woord 'religie': verbinding maken, tussen kinderen van de Krachtklas en bewoners van 't Dijkhuis, tussen het Noaberhuus en WereldWijzer, tussen kerk en dorp. En het lichtje aansteken met het licht van de Paaskaars drukte daarbij uit dat hierin een verbinding kan worden ervaren, die groter is dan onszelf en boven ons uitreikt. Verbinding die je thuis online zomaar opeens kon ervaren achter je laptop of iPad.

## Relatie met elkaar

Een theoloog schreef ooit een boek met de titel 'Zonder geloof vaart niemand wel'. Met een variant hierop kun je zeggen dat geen mens zonder verbinding kan. Verbinding zorgt ervoor dat mensen niet als ontwortelde bomen ronddolen, maar in relatie met elkaar leven en elkaar helpen, inspireren, voeden, troosten en met elkaar zingen, vechten, huilen, bidden, lachen, werken en bewonderen – de zeven werkwoorden uit het lied van Ramses Shaffy die zo kenmerkend bij onze dorpskerk passen. Zelfs de grootste kluisenaar leeft in het besef dat hij/zij er zonder die relatie niet eens geweest zou zijn.

## Relatie met God

Eén van de verbindingen die bij het woord 'religie' altijd ter sprake komt, is de verbinding met God. Het mooie van *Thuis in de kerk* vond ik te merken dat er in de verbinding tussen mensen altijd wel iets van God kan oplichten, ook al zal iemand anders dit zelf wellicht nooit zo benoemen. Maar wie het opmerkt, voelt wel mee waarom het woord 'wonder' valt in het liedje 'Voor haar' van Frans Halsema, waarmee één van de uitzendingen afsloot:

*Zij is meer dan deze woorden zeggen  
In mijn lichaam heeft ze plaatsgemaakt voor twee  
Maar wie weet een wonder uit te leggen  
En een wonder draag ik met me mee.*

Ds. Gert Wijnstok





## HANNEKE DIERMANSE

werkdagen  
dinsdag, woensdag, donderdag

tel. 06 125 302 81  
predikant@bathmenokkenbroek.nl

# Pastoraat in tijd van corona – online/offline

Op het moment dat dit eerste Baaken van 2021 verschijnt wonen en werken wij al weer een jaar in uw midden. We beginnen aardig in te burgeren, voor zover dat natuurlijk mogelijk is in deze tijd waarin veel niet door kon gaan. Maar we voelen ons thuis en welkom. Het lijkt nog maar zo kort geleden dat wij verbonden werden op die zondagmiddag van 12 januari in een overvolle Dorpskerk. Na de dienst werden talloze handen geschud en waren er hartelijke omhelzingen. Vele gezichten en namen trokken ons voorbij. Het was begin 2020 en nooit hadden we kunnen vermoeden dat het zo'n bewogen jaar zou worden: een pandemie met grote impact tot op vandaag.

Tot maart was er de mogelijkheid van kennismakingsbezoeken bij u thuis.

Daarna was dat tot de zomer niet of nauwelijks meer mogelijk (m.u.v. stervensbegeleiding en familiegesprekken thuis rond overlijden) en zochten we naar een andere en veilige manier om contact te leggen en verbinding te zoeken:



De telefoon bleek niet alleen een mooi medium om afspraken te kunnen maken maar meer dan dat nog een draad van verbondenheid. Om op een veilige wijze zo toch te kunnen delen wat bezig houdt.

In de kerk heet dat pastoraat: zorg en aandacht geven aan een ander. En dat op zo'n manier dat die ander iets van geloof, hoop en liefde ervaart zoals we dat in de kerk met elkaar delen. Om het nog wat breder te maken en misschien wel dichterbij te brengen kan ik

het misschien wel zo verduidelijken:

Pastoraal aanwezig zijn bij mensen is in de eerste plaats een antwoord op een verlangen dat in ieder mens leeft om gehoord en gezien te worden met alles wat er in je is en alles wat er in je leven speelt.

In tijden van crises en grote verandering komen allerlei verwarrende gevoelens naar boven, die je kunt scharen onder de vier B's van bang, bedroefd, boos en blij.

Mensen zijn bang omdat er veel vragen zonder geruststellend antwoord zijn: wie kan er voor mij boodschappen doen? Wanneer kan mijn zaak weer open? Kan ik nog wel eten kopen? Kan ik de medicijnen blijven krijgen die ik nodig heb? Is er voor mij straks nog wel thuishulp? Wanneer kan ik naar het ziekenhuis voor onderzoek of een uitgestelde behandeling? Mensen voelen zich bedroefd: ik ben verdrietig omdat ik niet naar mijn moeder in het ziekenhuis kan of naar mijn opa in het verpleeghuis, terwijl ik weet dat mijn bezoeken zo nodig is. Ik mis het zo: de ontmoetingen met mensen, fysiek contact te hebben met iemand, het maakt verdrietig.

Soms voelen mensen zich boos: op naasten, op groepen in de samenleving, op de regering, op de kerk, op God. . .

En soms is er ook een gevoel van blijdschap: nu hoef ik niet naar school, nu kan ik eindelijk de zolder eens opknappen, wat heerlijk niet meer in de file te staan, wat een vreugde om meer tijd in mijn gezin door te brengen.

Voor al die gevoelens geldt dat ze er mogen zijn en gedeeld mogen worden.

En dat dat alleen al lucht en licht kan geven. Door deze gesprekken online kon er toch verbinding gemaakt worden op een veilige manier!

Sinds de zomer is het bezoekwerk weer opgepakt. Maar altijd is er eerst een telefoontje om een afspraak te maken en de vraag of bezoek mogelijk en gewenst is. Het is heel fijn dat dit meer en meer kan nu en er ook weer ontmoetingen thuis kunnen zijn. Want natuurlijk doet dan de eigen omgeving mee en zie je elkaar van aangezicht tot aangezicht.

Heeft u of jij behoefte aan een luisterend oor?

Schroom dan niet om ook zelf contact te leggen en een afspraak te maken voor een bezoek thuis, in de kerk of een telefoon-gesprek.

Mijn gegevens staan bovenaan deze pagina.

*Hartelijke groet,  
Ds. Hanneke Diermanse*

# Bijzondere vieringen en ontmoetingen in 't Dijkhuis

## HANNEKE OVERDUIN

werkdagen  
maandag, dinsdag en donderdag

tel. 0570 - 85 46 52

mob. 06 509 681 34

van 9.00-10.00 uur of van 17.00-18.00 uur

hanneke.overduin@gmail.com



In November zijn we weer van start gegaan met de vieringen in 't Dijkhuis.

Tijdens en na afloop van deze vieringen is er dikwijls sprake van een bijzondere ontmoeting met elkaar. Een ontmoeting tussen voorganger en bewoners van 't Dijkhuis, maar ook tussen bewoners onderling en met vrijwilligers die aanwezig zijn.



Vaak worden op zo'n moment andere gesprekken gevoerd dan tijdens het eten of op recreatieve momenten. Gesprekken die vaak alles te maken hebben met het thema dat in de dienst centraal heeft gestaan of herinneringen aan kerk en samenleving die door de viering naar boven komen. Vaak is er sprake van diepgang en eigenlijk altijd van verbinding.

Omdat de groep nog klein is (8 á 10 personen) is er veel tijd en gelegenheid voor persoonlijke ontmoeting na de dienst. Waar mogelijk probeer ik ook tijdens de viering het gesprek aan te gaan, herinneringen naar boven te halen en mensen bij het onderwerp te betrekken. Zo vraag ik tijdens de voorbeden eigenlijk altijd voor wie we zullen bidden en voor wie we een lichtje aan zullen steken.

Natuurlijk is dat even wennen, maar het wordt ook op prijs gesteld.

Wanneer ik dit schrijf, hebben we alweer drie vieringen gehad. Over: 'Het goede leven', een Herdenkingsdienst voor de bewoners die ons vorig jaar ontvallen zijn en een adventsdienst over 'engelen'. U kunt zich vast voorstellen dat dit gesprekstof genoeg opleverde.



Omdat het voor de bewoners, door de corona, alweer even geleden is dat de diensten daar met een zekere regelmaat plaatsvonden, is het goed dat de vrijwilligers alle mensen persoonlijk uitnodigen en ophalen. (wat zijn we blij met ze!!) Er zijn ook nieuwe bewoners bij die afgelopen jaar in 't Dijkhuis hun intrek hebben genomen. Voor hen betekenen deze ontmoetingen, tijdens de koffie of thee na afloop, een extra kennis-making met elkaar.

Maar we missen in de diensten ook oude getrouwen van boven, van Banekate, die nog niet mogen komen en dat laatste geldt zeker ook voor de bewoners van de aanleunwoningen. Laten we met elkaar hopen dat daar dit nieuwe jaar verandering in komt als we allemaal gevaccineerd zijn.

Want samen Gods liefde vieren én elkaar werkelijk ontmoeten moet eigenlijk voor iedereen mogelijk zijn!

**Graag tot ziens dus op deze vieringen.**

*Namens het pastoresteam:  
Hanneke Overduin*



# Kerkebalans 2021

Het thema voor de Actie Kerkebalans is  
"Geef vandaag voor de kerk van morgen"

De jaarlijkse actieperiode van Actie Kerkebalans is weer in volle gang. Tientallen vrijwilligers gaan in de periode 18 januari t/m 29 januari aan de slag om alle leden te benaderen voor de bijdrage 2021.

In onze begroting treft u tal van onderwerpen aan waar uw bijdrage voor wordt gebruikt. Zoals voor ons pastorale team, de activiteiten van Brandstof, het houden van bijzondere diensten en het betrekken van de jeugd. Daarnaast hebben we ook de (vaste) kosten van de kerkgebouwen, de pastoriën, de salarissen, maar ook missionaire en maatschappelijke projecten. Alles wat hoort bij een levende en vitale kerkelijke gemeente. Onderwerpen die niet op zichzelf staan maar die verbinding hebben met elkaar. Het één kan niet zonder het ander.

Het is daarom ook niet toevallig dat  
**Verbinden**  
ons eigen jaarthema is.

**Verbinden** is altijd al een sleutelwoord geweest in onze kerkelijke gemeenschap. Contact onderhouden met elkaar. Alle bijeenkomsten en ontmoetingen zijn daar op gericht.

Maar bijeenkomsten zijn al lange tijd slechts beperkt of zelfs helemaal niet mogelijk. Gelukkig konden we overschakelen op de 'on-line' kerkdienst. Mee te vieren in je eigen huis aan de keukentafel of vanaf de bank in de woonkamer. Zo heeft **verbinden** in deze tijd een extra dimensie gekregen.

Helemaal nieuw waren de uitzendingen van "Thuis in de kerk" op de dinsdagavond in november en december, die veel belangstelling trokken. Een prachtige **verbinding** tussen kerk en dorp.

**Verbinden** in rechtstreeks contact of via de digitale weg; beide zijn komende tijd van grote betekenis en zullen dat ook blijven. Daarin willen we investeren.

Daarom is er de actie Kerkebalans: **Doet u mee?**

We rekenen op uw steun. Vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. Ruimhartig, zodat ons professionele team zich door u ondersteund weet. Ruimhartig zodat we samen aan de slag kunnen met ons thema **Verbinden**.

In de week van 25 januari 2021 gaan de contactpersonen de formulieren met toezeggingen weer verzamelen. Coronaproof uiteraard. Verschillende ideeën zijn daar al voor bedacht.

Wij willen u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

*Uw Kerkrentmeesters*





## Begroting 2021 PG Bathmen-Okkenbroek

De begroting 2021 is met toelichting ook gepubliceerd in het Baoken van november jl.

In het overzicht hieronder ziet u naast de begrotingen van 2020 en 2021 ook de jaarrekening van 2019 staan. Toelichting bij de post pastoraat: Jaarrekening 2019; vacant, géén eigen predikant(en). Begroting 2020; incl. vestigings-/beroepingskosten predikant(en).

Begroting 2021; het pastorale team op sterkte, kerkelijk werker van 80 % naar 60 %, er zullen minder gastpredikanten voorgaan. Het college van kerkrentmeesters wil dit jaar onder andere kijken naar besparing op energie- en drukwerkkosten en meer inkomsten door actie Kerkbalans 2021.

*Uw Kerkrentmeesters*

2021

Actie  
**Kerkbalans**



Protestantse Gemeente	Verkort overzicht		
Bathmen-Okkenbroek	Begroting 2021	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
<b>Begroting 2021 en 2020, Baten en Lasten 2019</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Jaarrekening 2019</b>
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	€ 26.900	€ 30.000	€ 20.386
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	€ 23.500	€ 24.000	€ 25.945
Opbrengst levend geld	€ 175.500	€ 171.800	€ 176.032
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	€ 12.700	€ 12.700	€ 27.229
<b>Totaal baten A</b>	<b>€ 238.600</b>	<b>€ 238.500</b>	<b>€ 249.592</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen, incl. afschrijvingen	€ 67.500	€ 69.400	€ 97.007
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	€ 126.750	€ 141.450	€ 104.873
Kosten kerkdiensten, catechese, taakgroepen, etc.	€ 12.700	€ 12.850	€ 10.014
Verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 13.300	€ 13.700	€ 13.705
Salarissen en vergoedingen, organisten, kosters	€ 16.550	€ 15.300	€ 17.464
Kosten beheer en administratie	€ 28.500	€ 29.850	€ 30.184
Rentelasten/bankkosten	€ 8.500	€ 7.500	€ 5.697
<b>Totaal lasten A</b>	<b>€ 273.800</b>	<b>€ 290.050</b>	<b>€ 278.944</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>€ -35.200</b>	<b>€ -51.550</b>	<b>€ -29.352</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	€ 0	€ 0	€ 12.125
Incidentele lasten	€ -500	€ 0	€ -670
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>€ -500</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 11.455</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A + B)</b>	<b>€ -35.700</b>	<b>€ -51.550</b>	<b>€ -17.897</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)	€ 0	€ 0	€ 39.053
Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)	€ 0	€ -700	€ -42.932
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ -700</b>	<b>€ -3.879</b>
<b>Resultaat naar Algemene Reserve</b>	<b>€ -35.700</b>	<b>€ -52.250</b>	<b>€ -21.776</b>

## Voor hetzelfde geld geeft u meer

### Steun uw kerk met een periodieke gift



De vrijwillige bijdrage is vaak maar deels aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Er is een drempel van 1% en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen.

De periodieke schenking heeft deze beperkingen niet. Het bedrag is geheel aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Er is geen drempel en geen maximum.

De belangrijkste kenmerken van een periodieke schenking zijn:

- De gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.
- De looptijd is minimaal 5 jaar.
- Gedurende de looptijd maakt u in elk jaar een vast bedrag over.

*Rekenvoorbeeld:*

U stelt voor uzelf een bepaald gewenst bedrag vast dat u als jaarlijkse bijdrage beschikbaar wilt stellen. We stellen dit bedrag op 100%. Wanneer uw inkomen valt in het 30% tarief dan kunt u het gewenste bedrag verhogen tot 142% zonder dat het u meer kost. Valt uw inkomen in het 50% tarief dan kunt u het gewenste bedrag zelfs verhogen tot 200% zonder dat het u meer kost.

U ziet het, u kunt op eenvoudige wijze een (aanzienlijk) grotere bijdrage geven zonder dat het voor u een extra verhoging betekent. Daar zijn we als kerk erg blij mee natuurlijk. Bovendien weten we ons voor een langere periode door u gesteund en dat geeft een mooie basis in de meerjarenbegroting.



**Wij geven u over de periodieke schenking graag alle informatie in een persoonlijk gesprek. Aarzel niet om ons te benaderen. Dit kunt u aangeven op het toezeggingsformulier, of bellen met Marian Jansen, telefoon 0570-551675.**

## Eindejaarscollecte 2020

Jaarlijks wordt de eindejaarscollecte gehouden. Deze collecte is een bron van inkomsten voor onze gemeente en wordt besteed aan de vele kerkelijke activiteiten die we als kerk organiseren. Het verhaal van Gods liefde voor mensen willen we graag laten doorklinken in onze activiteiten, die ons inspireren in onze verantwoordelijkheid voor elkaar en de mensen om ons heen. Mogen we u daarom vragen tijdens de jaarlijkse eindejaarscollecte een ruime gift over te maken? Eind december ontvangt u de acceptgirokaart waarmee u uw bijdrage voor de eindejaarscollecte kunt overmaken.

**Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!**

*Uw kerkrentmeesters*

## Investeren in verbinden: Camera's en nieuwe stoelen

De dorpskerk in Bathmen ziet er van binnen heel anders uit dan vorig jaar om deze tijd: de oude stoelen zijn weg en al een paar van de nieuwe stoelen vormen op enige afstand van elkaar een kring rondom het liturgisch centrum. En weliswaar geven de banken in de dorpskerk van Okkenbroek als altijd een vertrouwd aanblik, net als in Bathmen is ook daar een camera gemonteerd om online te kunnen uitzenden.

### Verbinden

Zowel de nieuwe stoelen als de camera's stralen uit dat onze kerkelijke gemeente Bathmen-Okkenbroek het afgelopen corona-jaar niet bij de pakken is gaan neerzitten. Al heel snel konden tijdens de eerste corona-golf vanuit Bathmen kerkdiensten online worden uitgezonden en niet lang daarna volgde Okkenbroek. En tijdens de tweede golf werden tijdens een uitzending van *Thuis in de kerk* de nieuwe stoelen in Bathmen officieel gepresenteerd.



Hoezeer een camera ook verschilt van een stoel, allebei maken ze verbinding mogelijk.

### Camera

En niet alleen binnen onze kerkelijke ruimtes laat de camera thuis of elders meekijken. Op startzondag waren op de Brink in Bathmen zes filmpjes van het goede leven te zien, die Coen de Jong en ik samen hadden opgenomen. Zo kon coronaproof het goede leven van Hein de Motormuis uit Okkenbroek en de Whiskeyclub uit Bathmen worden bekeken, om er twee van te noemen.



En in het najaar, op dankdag voor gewas en arbeid, zagen de kinderen van basisschool WereldWijzer het eerste filmpje van mijn hand, opgenomen met behulp van een Selfie Stick. Zo kon ik op deze manier

in plaats van tijdens de kerkdienst op zondag toch de gelijkenis van de talenten aan hen vertellen en laten zien.

### Stoel

De presentatie van de nieuwe stoelen had natuurlijk iets wrangs. Want wanneer zullen die allemaal in gebruik zijn? Leek het niet op het bouwen van de ark van Noach zonder dat er maar een wolkje aan de lucht was?

Kijkend naar de eerste foto's van de opstelling in vol ornaat, voelde ik niet alleen verlangen in mijzelf opkomen naar andere tijden maar ook vertrouwen dat die weer aanbreken: samen zingen op zondagmorgen, een overvolle *Kerk gaat vreemd* op vrijdagavond, aandachtig luisteren naar een uitvoering van de muziekring op zondagmiddag, de kerk als filmhuis, enzovoort. En hoe mooi is het dat deze kerkdiensten en andere bijeenkomsten offline dan via die ene camera thuis online meebeleefd kunnen worden!

### Vloeiende lijnen

De nieuwe stoelen kunnen niet alleen makkelijk met elkaar worden verbonden, ook zijn ze beeld van fijne samenwerking tussen kerk en Cultuurhuus Braakhekke. Want allebei dezelfde soort stoelen maakt het mogelijk om gebruik te maken van elkaars stoelen.

Dat is niet alleen praktisch handig, het staat ook voor wat heel vitaal is in beide dorpen: de vloeiende lijnen tussen dorp en kerk, waarin dorpsgenoten samen optrekken!

Van die vloeiende lijnen is het dinsdagavond-programma *Thuis in de kerk* een mooi voorbeeld. Afgelopen najaar alleen maar online te volgen, maar in de loop van dit nieuwe jaar vast in een nieuwe reeks ook met publiek erbij op die mooie, nieuwe stoelen.

*Ds. Gert Wijnstok*

## Kerkdiensten en corona

Heel graag was ik dit nieuwe jaar 2021 begonnen met positieve berichten. Dat we weer met elkaar vieringen kunnen houden en elkaar weer zonder angst op besmetting zouden kunnen ontmoeten. Maar zover is het nog niet, althans niet op het moment dat ik dit schrijf. In het moderamen hebben we een lastige afweging gemaakt over de invulling van de diensten na 1 januari. Gaan we al weer bezoekers aan de vieringen laten deelnemen of houden we het

voorlopig nog bij digitale vieringen? Voor dat laatste hebben we uiteindelijk gekozen. Omdat we het niet verantwoord vinden nu al met grotere groepen bij elkaar te komen, ook al mag dat formeel wel in kerken. Daarmee geven we ook een signaal naar en tonen we ons betrokken bij de situatie in het dorp. We hadden het graag anders gezien, maar vinden dat we op dit moment nog niet anders kunnen besluiten.

## Wisseling van de wacht ...

Margreet Vierhouten heeft de afgelopen jaren veel functies in onze kerk ingevuld. Bij het college van kerkrentmeesters en als voorzitter van de kerkenraad in Okkenbroek En na de fusie als scriba van de Protestantse gemeente Bathmen Okkenbroek. Op 1 januari komt daar een einde aan, haar huidige termijn eindigt dan. Op 3 januari hebben we haar in de viering in

Okkenbroek uitgezwaaid. Vanaf 1 januari is Henk van der Kolk scriba van onze kerkenraad. Henk is nu al ouderling en heeft aangegeven de scriba-functie te willen invullen. Wisseling van de wacht dus. Margreet heel hartelijk dank op deze plek voor al je inzet de afgelopen jaren. En Henk veel plezier gewenst.



## ... en verder met een volgende periode

En voor anderen begint in januari een volgende periode. Het is mooi om te zien dat steeds weer mensen het werk dat er voor onze gemeente moet gebeuren willen continueren. In de viering van 10 januari in de Dorpskerk staan we daar bij stil. Weliswaar in een digitale viering, maar toch

zullen we aan herbevestiging aandacht besteden. Dat betreft dan Andre Olden als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters en ondergetekende als voorzitter van de Kerkenraad.

*Frits Mandersloot*

## Interim-predikant Protestantse Gemeente Twello

Sinds een jaar nu ben ik werkzaam in de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek. Het betreft hier een deeltijdfunctie en ik heb nog werktijd beschikbaar. Nu ben ik in contact gekomen met de PG in Twello. Al langere tijd bestaat daar een predikantsvacature. Vanaf 15 januari 2021 zal ik daarom tijdelijk ook werkzaam zijn in genoemde kerk.

*Ds. Hanneke Diermanse*

De beperkingen op 'ontmoeting' raken vanzelfsprekend ook onze Brandstof activiteiten. Waar mogelijk zijn activiteiten aangepast of online opgestart. Zo is de meditatieve wandeling weer mogelijk gemaakt, we wandelen nu in kleinere groepjes. Lectio divina is online opgestart en de deelnemers laten weten dat het heel goed bevalt.



Niet iedereen voelde voor de online variant: Geloven nu, Zin in ouderdom en Liberaal christendom zijn daarom niet gestart. De avond met Frits de Lange is uitgesteld en de Bonhoeffer lezingen zijn nog niet opnieuw ingepland.

Huis van je leven start zoals beoogd in januari en zal nu online worden aangeboden. Zodra het weer mogelijk is, wordt er nog een afronding in levende lijve georganiseerd.

Aanmelden is nog steeds mogelijk bij **brandstof@kerkbathmenokkenbroek.nl**

De eerste filmavond in november is geannuleerd, en ook de tweede in januari zal niet door kunnen gaan zoals gepland. We hebben gekeken naar wat wèl mogelijk is.

Daarom hierbij de uitnodiging om in plaats daarvan op 21 januari om 20.00 uur met elkaar online naar een aflevering van De Verwondering te kijken en na te praten tot uiterlijk 21.15 uur. Voor de mensen die daar nog geen ervaring mee hebben is het tegelijkertijd een laagdrempelige manier om te ervaren hoe dat gaat, zo'n online bijeenkomst. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Theo Overduin, [overduintheo1@gmail.com](mailto:overduintheo1@gmail.com).

U ontvangt dan vanzelf een uitnodiging voor de online bijeenkomst. Het is niet nodig om hiervoor een speciaal programma te downloaden.

## BIJ DE VIERINGEN

### Zo komt u bij uw favoriete (digitale) kerk:

1. Ga naar **www.kerkdienstgemist.nl**
2. Klik op de provincie – **Overijssel**
3. Klik de plaatsnaam – **Bathmen** of **Okkenbroek**
4. Klik op "**Naar kerk**"
5. Kies en klik hier de uitzending

Hier kiest u welke uitzending u wilt kijken. We wensen u veel kijk- en luisterplezier en hopen op een snelle normale openstelling van de kerken.



### Soms is het druk

Het kan gebeuren dat in een live uitzending het beeld stil gaat staan of dat het geluid wegvalt.

Als dat één keertje gebeurt zult u dat vast niet heel erg vinden. Maar als het vaker gebeurt wordt het storend.

De oorzaak kan zijn dat op dat moment heel veel kijkers ingeschakeld zijn en dat het systeem het niet kan verwerken.

Advies is om de uitzending dan op een later moment te kijken. Elke uitzending blijft lange tijd beschikbaar.

Als u bij Bathmen of Okkenbroek klikt op 'naar kerk' dan ziet u alle diensten van de afgelopen tijd keurig op een rijtje.

## Zaterdag 2 januari

Dijkhuis 18:30 Avondgebed ds. Gert Wijnstok collecte: Diaconie en kerk

## Zondag 3 januari, Epifanie

Okkenbroek 10:00 Eredienst ds. Gert Wijnstok collecte: Artsen zonder grenzen  
*afscheid scriba*

## Zaterdag 9 januari

Bathmen 19:00 Vesper uit de vespergroep

## Zondag 10 januari, 1e van epifanie

Bathmen 10:00 Eredienst ds. Hanneke Diermanse collecte: Hospice De Winde  
*(her)bevesting en afscheid ambtsdragers*

## Zaterdag 16 januari

Dijkhuis 18:30 Avondgebed mw. Hanneke Overduin collecte: Hospice De Winde

## Zondag 17 januari, 2e van Epifanie

Bathmen 10:00 Eredienst mw. Hanneke Overduin collecte: PKN, ondersteuning gemeenten  
*Oecumenische dienst (BOL) in het kader van de week van het gebed*

## Dinsdag 19 januari

Okkenbroek 19:00 Vesper BOL

## Woensdag 20 januari

Lettele 19:00 Vesper BOL

## Zaterdag 23 januari

Bathmen 19:00 Vesper BOL

## Zondag 24 januari, 3e van Epifanie

Bathmen 10:00 Eredienst ds. Hanneke Diermanse collecte: PKN, missionair werk

## Zondag 31 januari, 4e van Epifanie

Bathmen 10:00 Eredienst ds. Gert Wijnstok collecte: PKN, JOP, Sirkelslag  
Okkenbroek 10:00 Eredienst ds. H. van Es (Deventer) collecte: PKN, JOP, Sirkelslag

## Zaterdag 6 februari

Dijkhuis 18:30 Avondgebed mw. Hanneke Overduin collecte: Diaconie en kerk

## Zondag 7 februari 5e van Epifanie

Bathmen 10:00 Eredienst ds. A. van Herwijnen (Deventer) collecte: Werelddiaconaat, Bangladesh  
Okkenbroek 10:00 Eredienst Ds. M. van Sandijk (Holten) collecte: Werelddiaconaat, Bangladesh

### Het oecumenisch leesrooster:

- Zondag 3 januari Epifanie  
Jesaja 60: 1-6; Efeziërs 3: 1-12; Matteüs 2: 1-12
- Zondag 10 januari 1e zondag van Epifanie  
Jesaja 55:1-11; Marcus 1:1-11
- Zondag 17 januari 2e zondag van Epifanie  
Jesaja 62: 1-5; Johannes 2:1-11
- Zondag 24 januari 3e zondag van Epifanie  
Samuël 3:1-10; Marcus 1: 14-20
- Zondag 31 januari 4e zondag van Epifanie  
Deuteronomium 18: 15-20; Marcus 1: 21-28
- Zondag 7 februari 5e zondag van Epifanie  
2 Koningen 4: 18-21 (22-31) 32-37; Marcus 1: 29-39



## COLOFON

Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar

Redactieleden : Henk Oplaat  
Martien Vermeulen  
Géke Veldwachter  
Eindredactie : Henk Broekhuis  
Wil Mandersloot  
Janneke van Schooten

redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl



Het volgende **Baaken**  
komt uit op  
**vrijdag 29 januari**  
Lever je kopij uiterlijk  
**woensdag 13 januari**  
12 uur 's middags aan!

kopij kunt u sturen naar:  
**redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl**

We vragen iedereen die niet op een foto  
in Het Baaken wil komen,  
zich te melden bij de redactie.  
Als u geen bezwaar heeft,  
hoeft u niets te ondernemen.

## GOED OM TE WETEN

### Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN  
<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>  
**Beheer/berichten voor website:**  
website@kerkbathmenokkenbroek.nl

**Kerk Okkenbroek**, Oerdijk 228  
**Dorpskerk Bathmen**, Kerkplein 3

### Scriba

Henk van der Kolk, 06 53312594  
e-mail: scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl  
**Voorzitter kerkenraad**  
Frits Mandersloot, tel. 0570 540294  
e-mail: voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl

### Predikant

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl  
ds. Gert Wijnstok, tel. 06 10459883  
ds. Hanneke Diermanse, tel. 06 12530281

### Kerkelijk werker

kerkelijkwerker@kerkbathmenokkenbroek.nl  
Hanneke Overduin, tel. 0570 854652 / 06 50968134

### Ledenadministratie en aan- en afmelden Baaken

Griet Wartena, tel. 0570 542779 / 06 18832765  
e-mail:  
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl

### Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, tel. 06 11608714  
e-mail: verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl  
**Kosterszaken**  
e-mail: koster@kerkbathmenokkenbroek.nl

### Vervoer van / naar kerk Bathmen

Gerard Fransen, tel. 0570 654703

### Vervoer van / naar kerk Okkenbroek

Jeroen Koldewijn, tel. 0570 551075

### Melden ziekenhuis of verpleeghuis opname / ontslag

Hermien Brinkman, tel. 0570 543175  
b.g.g. Mieneke Jansen, tel. 0570 541320

### Voor uitvaartdienst

neem a.u.b. contact op met  
predikant of kerkelijk werker

### Banknummers

Kerkelijke bijdrage: NL32RABO0373726511  
Algemeen: NL91RABO0305703714  
ZWO: NL60RABO0305737155  
Diaconie: NL94RABO0305703854

Verschijningsdatum	kopij inleveren vóór
--------------------	----------------------

26 februari	10 februari
26 maart	10 maart
23 april	7 april
4 juni	19 mei



Buiten vriest het en Kikker zit op zijn wijwaterbakje. Rillend komen de muizen bij hem aan. 'Kik, wij hebben een rrr-rrraadse!! W-wat is de w-warmste plek van de hele kerk?' 'Ja, die weet ik', zegt Kik, 'De kast van de verwarmingsketel!' 'Nee-nee! Nóg een keer raden!' 'Nou dan ... onder het fornuis, als mevrouw Bontje appeltaart bakt?' 'Mmm-nee' zeggen de muizen beteuterd, want het is érg lang geleden dat mevrouw Bontje appeltaart bakte. En dat was behalve warm ook verschrikkelijk lekker. 'Nog één keer raden!' piepen de muizen, 'Hij is in de keuken!' Maar Kik geeft het op. 'Kóm mee, Kik, dan laten we hem zien!' 'Zóoo warm en knuffelig!' roept babbelmuis, 'En we kunnen er allemaal in!' Nu wordt Kik toch héél benieuwd.

Op het aanrecht staat de warmste plek van de kerk. Hij is rond en knuffelig. De eerste muis kruipt er al onder, maar dan: 'Auuu! Een gloeiende, au-au!' Geschrokken vluchten ze onder het koude fornuis omdat mevrouw Bontje en de pastoor binnenkomen. 'Even een kopje thee,' broemt hij, en dan: 'Wat een leuke theemuts hebt u gemaakt, mevrouw Bontje!' 'Ach ja', antwoordt ze, 'Ik had deze teddyberenstof nog, lekker warm!'. Ze schenkt in, de muts gaat weer over de pot, er klinkt zacht geslurp. Dan zegt mevrouw Bontje: 'Pastoor, zal ik voor de vergadering een appeltaart bakken?' De muizen geloven hun oren niet. Wat een geluk bij een ongeluk! Misschien gaan ze de winter toch nog overleven.



## Winterleven versje



Winterleven wacht nog even onder 'n dekentje van wit,  
slaapt in zachte, warme vachten waar een wezentje in zit.  
Diep verborgen, zonder zorgen slaapt het door de koude tijd,  
kromgebogen, dichte ogen, in een hol van veiligheid,  
tot het leven wiebelt, kriebelt, en de warmte alles wekt.  
Maar in 't midden van de winter is het leven nog bedekt.

## Uit de Bijbel

Van U is de dag, van U is de nacht  
U hebt zon en maan hun plaats gegeven,  
elke overgang in het aardse leven,  
winter en zomer hebt U bedacht!



Naar psalm 74, 16-17

Teksten: Marijet de Jong  
Tekeningen: Marcel Jurriëns