

Jaargang 6, nr. 5, mei 2021



Baoken

Kerkblad voor Bathmen-Okkenbroek



- Tweehonderd 'jezussen'
- Vrijheid
- Historie



Protestantse Gemeente
Bathmen - Okkenbroek

Herkenbaar?

Bij mij in de familie is niet iedereen (meer) kerkelijk betrokken. Jammer, maar iedereen mag zijn eigen keuze maken. Vaak hoor ik dat de kerk zo verouderd is en niet met de tijd is meegegaan. Nou, ik ervaar dat zeker heel anders. Wat geweldig dat er in Bathmen op Palmzondag een prachtige Paaschallenge te lopen was met behulp van QR-codes. Beide woorden staan niet in de bijbel, maar toch wordt het verhaal van Pasen op een zeer moderne manier doorgegeven.

"Er is veel wat wij niet begrijpen kunnen en anders hadden gewild, en toch of juist dán valt er veel te leren."

Deze tekst komt uit het boekje Slow food en is ook van toepassing op de Paaschallenge. Het zijn ook woorden die ds. Gert Wijnstok na afloop uitsprak.

Een leerzame middag!

En wat wordt er toch veel gedaan met al die moderne media: De telefoon om foto's en video's mee te maken. De laptop of i-pad om de uitzendingen te volgen. Ik ervaar dat zelf als waardevol en heel bijzonder. In dit Baoken kunt u weer veel verhalen lezen en foto's bekijken van de activiteiten die zeer de moeite waren om aan deel te nemen. Ook kunt u lezen wat er de komende periode weer allemaal gaat gebeuren. Al is het niet direct in de kerk, er gebeurt zo veel als je er maar oog voor hebt en tijd voor vrij maakt.

Ook nu wenst de redactie u veel plezier met dit Baoken.

Wil Mandersloot

Kijk ook eens op: <http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>
Reacties kunt u sturen naar redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

Inhoud

Jaargang 6, nr. 5, mei 2021

2	Inhoud en redactie
3	Overweging
4	Kerkenraad
5	Hanneke Overduin
6 - 7	Ds. Gert Wijnstok
8	Ds. Hanneke Diermanse
9	Vrijheid
10	Kerkrentmeesters
11	Historie
12	Diaconie / ZWO
13	Diaconie
14	In gesprek met Henk en Petri van der Kolk
15	PKN
16	De zeven werken van barmhartigheid
17	In memoriam
18	Bezinning en Ontmoeting
19	Palmpasen
20	Pasen
21	Bij de vieringen
22	Vieringen
23	Colofon
24	Achterpagina



Bij de voorpagina:
Gera Ploeg met het - zo langzamerhand -
"vertrouwde" mondkapje.
Foto: Frits Mandersloot



De wind steekt op!

De vijftig dagen van Pasen naar Pinksteren zijn begonnen. Ook dat is een weg te gaan, net als de veertigdagentijd. Hoe ziet het leven eruit voor mensen die weten van opstanding? Hoe kleuren we het leven in? Alle kleuren van de regenboog raakten in de Lebuinuskerk verbonden met de werken van barmhartigheid, op weg naar Pasen.

Met het oog op Pinksteren is onze verbeelding aan zet. Neem Willem Hussem: met enkele woorden, enkele streken op het doek, roept hij een hele ruimte op om te ademen, te leven.

Wat ook aanspreekt: je bent zelf aan zet, zet het blauw van de zee tegen het blauw van de hemel. Je veegt er wit in en dan gaat het gebeuren, de wind steekt op. De Geest van God waait waarheen zij wil, maar wat wordt ze aangetrokken door mensen die al wat proberen en hun verbeelding laten spreken. Wie weet wat wij de Geest te bieden hebben. De verbeelding is aanzet.

ds. Saar Hoogendijk

zet het blauw
van de zee
tegen het
blauw van de
hemel veeg
er het wit
van een zeil
in en de
wind steekt op

Willem Hussem



Ik ben er voor jou



In de 40 dagen tijd stond dit thema centraal. En ik zag het ook terug in de uitvoering van de Passion op Witte Donderdag. Het lijdensverhaal vertaald naar vandaag de dag. Met indrukwekkende verhalen van mensen die laten zien dat ze er voor anderen willen zijn. Als we goed luisteren horen we dat die vraag ook aan ons gesteld wordt: voor wie ben jij er, voor wie zijn jullie er als kerk van Bathmen en Okkenbroek. Alleen voor jullie zelf als kerkelijke gemeente? Of voor het dorp als geheel, voor je buurvrouw of buurman, ook als die niets heeft met het geloof? Kunnen we er zo voor de ander zijn als kerk, een luisterend oor bieden en aanwezig zijn waar dat nodig is? Eigentijds, als mensen van deze tijd, met Jezus als voorbeeld en inspiratie. Om zo voluit dorpskerk te kunnen zijn. Daarover gaan we de komende tijd als kerkenraad nadenken. Als u ideeën hebt, denk dan mee. Ter inspiratie: kijkt u eens op <https://www.protestantsekerk.nl/thema/dorpskerkenbeweging/> en laat u verrassen door verhalen over dorpskerkzijn in deze tijd.

Vieringen blijven tot Pinksteren digitaal

We hadden hoop dat we na Pasen weer vieringen zouden kunnen houden met deelname van (een kleine groep) gemeenteleden. Eind maart hebben we echter moeten besluiten tot Pinksteren nog door te gaan met alleen digitale vieringen. De ontwikkeling van de corona-besmettingen boden nog onvoldoende vertrouwen dat we elkaar weer zouden kunnen ontmoeten. Gelukkig hebben we ook met alle beperkingen mooie vieringen gehad rondom Pasen en op eerste Paasdag. We blijven hoop houden dat we met Pinksteren elkaar weer live kunnen ontmoeten.



Gemeenteavond

Het is vanwege de coronabeperkingen lang geleden dat we op een gemeenteavond met elkaar hebben kunnen spreken over wat er in onze gemeente allemaal gebeurt. We willen in mei wel een gemeenteavond organiseren. Dat zal zijn op **20 mei vanaf 20.00 uur**. Als het kan doen we dat graag in de dorpskerk in Bathmen, maar als dat nog niet kan gaan we kijken of het digitaal te organiseren is. Houdt u de informatie rondom de diensten en op de website in de gaten. En als u hulp nodig hebt met computer of tablet, laat het weten. Er zijn altijd wel wat handige gemeenteleden die kunnen helpen om de goede instelling te kiezen.

Frits Mandersloot



HANNEKE OVERDUIN

werkdagen
maandag, dinsdag
en donderdag

tel. 0570 - 85 46 52
mob. 06 509 681 34
van 9.00-10.00 uur
of van 17.00-18.00 uur

hanneke.overduin@gmail.com



Geef het licht eens door, van Pasen naar Pinksteren

Licht! Licht! Alles wordt licht!
Niets dan licht! Overal licht!
Alles is licht geworden! *(Marijke de Bruijne)*

Dit was het lied van de cantorij dat klonk op Eerste Paasdag.
Het lied over de overwinning van het duister en het vieren van het leven.
Het lied over onuitroeibare liefde door de dood heen.

Dit was ook het lied dat klonk toen we zagen hoe Gert het licht van Pasen doorgaf aan gemeenteleden in Bathmen en Okkenbroek.
Oud en jong ontvingen dat licht, licht van belofte, van nieuw leven.

Op de kaarsen die bij de mensen thuis én in de Paasdienst werden aangestoken stond het opschrift: 'Geef het licht eens door'.
Want dát is de boodschap aan de eerste getuigen, aan de discipelen én ook aan ons: 'Geef het licht eens door'.
Zo mogen we op weg gaan van Pasen naar Pinksteren.
Van vertrouwensvol wachten op dát wat komt:
Geest van God, voor ieder mens, voor alleman.
Geest van Pinksteren: inspiratie en bron om te blijven werken in deze wereld en zo rekenschap af te leggen van de hoop die in ons is.

Tussen Pasen en Pinksteren wordt het ook volop lente. Een tijd om te zaaien én een tijd om te planten. Zaaïen, zo hoorde ik, is eigenlijk een vorm van vertrouwen schenken. Want de boer die zijn land inzaait, vertrouwt zijn zaaigoed toe aan de grond in de verwachting en de hoop een veelvoud te zullen oogsten.
Christus stelt zo zijn vertrouwen in ons, zijn volgelingen.
Laten wij dus nú licht zaaien en liefde planten om later vrede en gerechtigheid, tot eer van Hem, te kunnen oogsten.
Doet u ook mee? Geef het licht van Pasen dan door!

Licht! Licht! Alles wordt licht!
Niets dan licht! Overal licht!
Alles is licht geworden!



*Hartelijke groet,
Hanneke*



GERT WIJNSTOK

werkdagen
maandag, dinsdag, vrijdag

tel. 06 104 598 83
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

Tweehonderd 'jezussen'

Tijdens de voorbereiding van de kerkdienst online op Witte Donderdag had ik nog aan hem moeten denken, aan prof. dr. C.J. den Heyer. In de loop van de middag las ik dat hij de dag daarvoor op de leeftijd van bijna 79 jaar was overleden aan de gevolgen van een auto-ongeluk.

Wil de echte Jezus opstaan

Cees den Heyer was één van mijn docenten tijdens mijn studie theologie in Kampen. Hij doceerde Nieuwe Testament en Bijbelse Theologie en was niet alleen een boeiend docent maar ook een aimabel mens. Zijn belesenheid was fenomenaal en zijn kennis over het onderzoek naar Jezus groot.



Albert Schweitzer (1875 – 1965) was daarin voor hem in zijn eigen studententijd een eyeopener. Ooit won die de Nobelprijs voor de vrede en was hij zeer gerespecteerd om zijn pleidooi voor eerbied voor het leven. En ook in het onderzoek naar de historische Jezus bleek hij zijn sporen te hebben achtergelaten.

Wat kun je historisch bekeken wel en niet met zekerheid over Jezus zeggen? Schweitzer analyseerde tweehonderd boeken over Jezus van Nazaret en hij ontdekte in plaats van een zicht op de historische Jezus tweehonderd verschillende 'jezussen'. In elk boek zag hij hoe de betreffende schrijver daarvan in feite zijn 'eigen' Jezus presenteerde. De conservatieve onderzoeker concludeerde dat Jezus conservatief was, de progressieve schilderde juist een progressieve Jezus. En veel meer bleek mogelijk te zijn: kapitalist of communist, revolutionair, moralist, artiest, geniaal denker of een eenvoudige boer uit Galilea.

Cees den Heyer leerde van Schweitzer dat in denken, spreken en schrijven van mensen over Jezus kennelijk altijd hun eigen visie meedoet. En dit is ook niet erg is, mits je jouw visie maar niet tot de norm maakt, waar anderen aan moeten voldoen. Dit inzicht beluister je helaas niet, wanneer in kerkelijk denken een heel massief beeld van Jezus wordt geponeerd en belijdenisgeschriften hierin de rol van streng normerende ijkpunten aannemen. Alsof die belijdenis bij het beroemde spelletje 'Wie van de drie' uiteindelijk de echte Jezus laat opstaan!

Tot en met zijn laatste boek in 2017 bewoog Den Heyer zich zelf wel in het voetspoor van Albert Schweitzer. In dit omvangrijke "Jezus, een mensenleven", een geschiedenis van een mens onder de mensen, behandelt hij in vogelvlucht de vele theologische beelden die van de eerste tot de twintigste eeuw van Jezus zijn gemaakt.

Bron van inspiratie

Op Witte Donderdag moest ik denken aan de opschudding die eind vorige eeuw ontstond toen Cees den Heyer zijn boekje "Verzoening, Bijbelse notities bij een omstreden thema" publiceerde als bijdrage aan de Kerkendag die de Raad van Kerken in 1998 zou organiseren en gewijd was aan het thema "Uit op verzoening". Terwijl veel mensen blij waren met zijn schrijven hierover, dacht de synode van de Gereformeerde Kerken destijds daar anders over. Den Heyer had exegetische (Bijbeluitleg) en dogmatiek (geloofsleer) niet zorgvuldig genoeg op elkaar betrokken, zo werd geoordeeld. En zo werd een bijzonder vriendelijk mens gekrenkt.

Wat had hij dan geschreven? Dat de traditionele leer van de verzoening tussen God en mensen die was teweeggebracht door de plaatsvervangende offerdood van Jezus minder duidelijk op de Bijbel gefundeerd kon worden dan veelal werd aangenomen. In het laatste hoofdstuk verklaarde hij dat hij die eeuwenoude geloofsvoorstelling niet wilde afschaffen, maar wel bezwaren ertegen had en dat er in het Nieuwe Testament sowieso geen dogma's worden geformuleerd.

Waarom dit naar ook mijn inzicht zo'n belangrijk gezichtspunt is? Op deze wijze krijg je zelf de vrije ruimte om te verkennen, ontdekken en ervaren wat voor jou de betekenis van Jezus is zonder dat dit uiteindelijk neerkomt op het uit je hoofd leren van vaststaande antwoorden op vragen die je niet eens zelf had gesteld. Dat Jezus je dan kan gaan aanspreken, blijkt ook bij Cees den Heyer zelf het geval.

De laatste woorden van zijn al genoemde laatste boek zijn wat mij betreft veelzeggend: "Jezus' kruisdood is het verschrikkelijke einde van een boeiend mens die als het ware tegen de stroom in vrede en liefde nastreefde. Zijn levensweg, zijn woorden en daden zijn voor mij een bron van inspiratie. In die zin waag ik het toch mij een volgeling van Jezus van Nazareth te noemen."

Ds. Gert Wijnstok



Cees den Heyer



HANNEKE DIERMANSE

werkdagen
dinsdag, woensdag, donderdag

tel. 06 125 302 81
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

Hemels licht

Stel nu dat er een fotoğraf bij geweest was, bij de Hemelvaart van Jezus, wat zou er dan te zien zijn geweest op de foto?? Ik denk dat er niets te zien zou zijn, want de foto zou helemaal overbelicht zijn. Het is een verhaaltje dat ik las in een blad en ik vond het een mooi beeld. Hemelvaart heeft met licht te maken, met hemels licht, dat soms zomaar over de dingen valt en over ons leven.

In de bijbel kun je dit verhaal lezen in het evangelie van Lucas, hoofdstuk 24: 49-53. Daar staan de leerlingen, te turen naar boven. Verward en vol onbegrip staren de leerlingen naar de hemel boven zich. Jezus is weg, ze zien hem niet meer. Hun geliefde Jezus is onttrokken aan het zicht. Afscheid nemen van een geliefd persoon, wat is dat moeilijk.

In het tv-programma van de KRO, hello goodbye, filmde de camera in de aankomsten vertrekhal van Schiphol en was je als kijker getuige van veel emoties, bij de achterblijvers, en ja ook bij de reizigers zelf. Zul je elkaar weer terugzien?

Afscheid nemen is loslaten, uit handen geven, afscheid nemen heeft met vertrouwen te maken. Afscheid nemen van je werk vraagt vertrouwen dat het ook door gaat zonder jou, weliswaar op een andere wijze misschien, maar het gaat door.

Je kunt ook afscheid nemen van oude geloofsvoorstellingen omdat je bij het ouder worden anders bent gaan denken, anders bent gaan voelen. Het vraagt van jou dat je een nieuw vertrouwen vindt.

Afscheid nemen van je kind dat op kamers gaat vraagt van jou vertrouwen dat hij /zij het redden zal, ook zonder jou. Afscheid nemen van de regie hebben over je eigen leven, vraagt van jou afscheid nemen van je zelfstandigheid en je kunnen overgeven en toevertrouwen aan de zorg van anderen:

Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is
dicht doen en verpakken
in goede gedachten
en mooie herinneringen.

Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig dragen
al wat waard is
om niet te vergeten.

Afscheid nemen
is moeizaam de draden losmaken
en uit het spinrag der belevenissen
loskomen en achterlaten
en niet vergeten.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)



Hemelvaart is het feest van hemels licht, dat soms zomaar over de dingen valt, en over ons leven. In een ontmoeting, in een samenzijn met iemand, of wanneer je in de natuur bent, bij het luisteren naar muziek, het lezen van een boek/artikel of het kijken naar een kunstwerk. Wanneer je raakt aan de kern van het bestaan, het allemaal voor je gevoel op z'n plek valt. Dat zijn hemelse ervaringen! Ook wanneer je, soms even, uitgetild wordt, verlost bent van alles wat je benauwt of bedrukt. Soms gebeurt het, raakt de hemel de aarde, is er een diep gevoel van verbondenheid. Dat vieren we met Hemelvaart, de 40e Paasdag: een hemels feest!

Welkom bij de BOL online-viering op Hemelvaartsdag donderdag 13 mei om 10 uur vanuit de Dorpskerk te Bathmen.

Ds. Hanneke Diermanse

76 jaar vrijheid

Bijna een jaar geleden stonden we allemaal stil bij 75 jaar vrijheid en 75 jaar bevrijding van ons land. Ook in onze dorpen Bathmen en Okkenbroek was het de bedoeling daar veel aandacht aan te besteden. Door Corona is daar helaas weinig van terecht gekomen. En inmiddels zijn we zo maar weer een jaar verder. 76 jaar vrijheid. In onze dorpen en in ons land. Maar niet voor iedereen, niet in alle opzichten en al helemaal (nog) niet wereldwijd. Op veel plaatsen zijn er nog altijd hevige conflicten, is er veel geweld. En ook zonder dat er oorlog is, kan er op heel veel manieren sprake zijn van onvrijheid. Van onderdrukking, van gebrek aan respect, gebrek aan tolerantie, gebrek aan waardering en van allerlei –soms heel subtiele– beperkingen die voor de één wel en voor de ander niet blijken te gelden. **Vrede en vrijheid zijn immers veel meer dan het ontbreken van oorlog en van geweld!**

Het thema vrijheid en bevrijding kwam vorig jaar ook nog op een heel opmerkelijke en onverwachte manier op ons netvlies. Al jaren hangt in onze achtertuin een mooi straatnaambordje “Overduingarde”. Dat was in Elst al zo en dat bordje is twee jaar geleden uiteraard met ons meeverhuisd naar Okkenbroek. Het verhaal hoe we aan dit bordje gekomen zijn, wil ik u graag besparen. Het heeft iets te maken met studentikoze grappenmakerij en licht puberale ongein in de tijd dat onze oudste zoon Kristian in Enschede studeerde.



Hoe dan ook, op dat bordje wordt verwezen naar ene Leendert Overduin. En met enige regelmaat kreeg ik de vraag of dat soms ergens familie van mij was. Ik moest dan bekennen dat ik dat eigenlijk niet goed wist. Maar op een gegeven moment ben ik dat – vorig jaar rond deze tijd – toch maar eens gaan uitzoeken. En ja, in de verte blijkt het inderdaad familie te zijn. Deze Leendert Overduin, in de oorlog predikant te Enschede, is een neef van mijn opa (die destijds predikant te Sliedrecht was). En Leendert Overduin blijkt ook een broer te zijn van de meest bekende (dominee) Overduin, namelijk ds. J. Overduin uit Veenendaal, schrijver van diverse boeken, waaronder het boek “Hel en hemel van Dachau”, en hij was ook een goede vriend van ds. J.J. Buskes. Bijzonder om dit zo te ontdekken.

En kort daarna werd ik door onze Okkenbroekse buurman Hein getipt dat er op TV Oost een programma was over een dominee Leendert Overduin uit Enschede. Of ik dat al gezien had en of dit

misschien familie van mij was. Inmiddels wist ik dat dat inderdaad zo was. Getriggerd door de tip van Hein ben ik op de site van TV Oost dit programma gaan terugkijken. En ik moet zeggen dat deze documentaire over ds. Leendert Overduin op mij toen heel veel indruk heeft gemaakt.

Ds. Leendert Overduin blijkt één van de meest opvallende inwoners te zijn geweest die ten tijde van de oorlog in Enschede woonden. En die met gevaar voor eigen leven zich inzette om kwetsbare mensen te beschermen, te helpen aan onderduikadressen, aan voedselbonnen, en ga zo maar door.

Mocht u deze uitzending vorig jaar niet gezien hebben, dan is het wat mij betreft echt een aanrader om deze alsnog te bekijken. Dit kan vrij eenvoudig door even te Googlen op de naam Leendert Overduin of door op YouTube te kijken via:

<https://www.youtube.com/watch?v=5MONRR5aaAs>

Wat mij in deze documentaire ook trof, was het antwoord van deze dominee op de vraag: wie of wat is God nu eigenlijk? En hoe weet je nu echt of God wel bestaat? Zijn antwoord was even simpel als overtuigend: GOD is liefde tussen mensen! Een mooie gedachte en op deze manier ook voor iedereen binnen bereik. Elke dag weer. Buiten en binnen onze dorpskerken. In Bathmen en in Okkenbroek.

Tot slot nog een kleine relativering. Het laatste wat ik met dit schrijfsel wil, is het verheerlijken van (verre) familieleden of het op een voetstuk plaatsen van Overduinen. Het is mooi om te zien dat er ook in mijn (verre) familie tenminste twee mensen zijn geweest, die de moed hadden om in de oorlog met gevaar voor eigen leven op te blijven komen voor recht, gerechtigheid en voor kwetsbare medemensen. Dat vond en vind ik heel bemoedigend en inspirerend. Maar ook in mijn familie zijn er in de tweede wereldoorlog waarschijnlijk veel meer lieden geweest, die zich gedeisd hebben gehouden, of – erger nog – die misschien wel ronduit met de Duitsers hebben meegewerkt.

Bescheidenheid siert ons daarom allemaal. Dat wij in vrijheid en ieder op onze eigen wijze ook in de komende periode het goede mogen blijven zoeken en in praktijk brengen.

Want God is en blijft liefde in en tussen mensen!

Theo Overduin



We kunnen weer vakkundig te hulp schieten

Er valt iemand flauw in de kerk. Of er komt rook uit het orgel. Wat te doen? Geen paniek. De aanwezige **bhv**'er onderneemt actie.

Wat is een **bhv**'er?

Een **bhv**'er (bedrijfshulpverlener) is opgeleid om in geval van nood de aanwezige gasten in veiligheid te brengen. Zo weet een **bhv**'er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen.

In openbare gebouwen waar grotere groepen gasten aanwezig zijn, zoals in normale tijden in onze beide kerken, is het aanwezig zijn van een **bhv**'er verplicht. Wij hebben dat in Okkenbroek en Bathmen vorm gegeven door een flink aantal personen, variërend van kosters tot ambtsdragers, op te leiden tot **bhv**'er. Zo kunnen wij de dienstroosters zo inrichten dat er altijd een **bhv**'er aanwezig is.



In maart zijn de herhalingscursussen door Gijs te Brake opnieuw verzorgd. De cursus moest vanwege de beperkingen wel wat worden aangepast. Maar iedereen is weer helemaal bijgespijkerd. Nu maar hopen dat we het niet in de praktijk hoeven te brengen.

Wim Scholthof, kerkrentmeester

De Zondagsschool



Op internet is over elk onderwerp veel te vinden, zo lezen we: *De zondagsschool was / is een aan de kerk verbonden instelling, die kinderen opvoedt in het geloof en de Bijbelse geschiedenis.*

Zo'n opmerking nodigt je dan weer uit om verder te zoeken naar de geschiedenis van zowel de zondagsschool als kindernevendienst. Met dank dus aan het internet leest u dan ook het volgende!

De eerste zondagsscholen zijn in 1780 opgericht in de achterbuurten van het district Gloucester bij de grens met Wales. Het doel was de sociale omstandigheden van de fabriekskinderen, die zes dagen per week werkten, te verbeteren. Op zondag waren de kinderen vrij zodat men dan ook aandacht kon schenken aan de godsdienstige vorming van de kinderen. De eerste zondagsscholen in Nederland dateren uit de jaren dertig van de negentiende eeuw. De eerste was de Haagsche 'Zondagsschool' opgericht in 1836 door de arts van joodse afkomst Abraham Capadose. De eerste Nederlandse zondagsschool vereniging werd in 1865 in Amsterdam opgericht. Bij de oprichting ging het om 281 scholen waarin meer dan 700 mensen actief waren. De activiteiten van deze grote groep zondagsscholen richtten zich toen niet alleen op kinderen uit de kerkelijke gemeenten maar ook op de kinderen die geen kerkelijke achtergrond hadden. Het doel was, zo stond het beschreven, om hen in aanraking te brengen met het christelijk geloof. In de Nederlandse zondagsscholen is het een gebruik dat kinderen van de gemeente op zondag, veelal in de vorm van een afzonderlijke bijeenkomst, worden onderricht in godsdienst, zingen, praten over godsdienstige onderwerpen en een verwerking maken/spelen. Kerkgenootschappen hebben soms een eigen organisatie die materiaal ontwikkelt voor het zondagsschoolwerk.

De Kindernevendienst

Soms werden de kinderen een deel van de dienst afgezonderd (tijdens de preek), dat wordt dan kindernevendienst genoemd. Er zijn nog kerkelijke gemeentes waar dit ook nu nog steeds gebeurt.

De Kindernevendiensten zijn ontstaan uit de zondagsschool. In de 19de maar ook in de 20ste eeuw werden kerkdiensten beschouwd als diensten voor de volwassenen. De kinderen hadden dan gelijktijdig een eigen dienst of bezochten de zondagsschool, waarbij de zondagsschool werd gehouden in een ruimte van het kerkgebouw maar ook soms in een ruimte van een ander gebouw vlak bij de kerk. Dat laatste gebeurde ook wel in Bathmen waar een of meerdere ruimtes van het huidige "Cultuurhuus Bathmen" werden gebruikt. Ook in de vorige eeuw waren er in Nederland veel kerkelijke gemeenten waar de kindernevendiensten werden gehouden. Ook nu nog zijn er in Nederland nog aardig wat kerkelijke gemeenten waar kindernevendiensten worden gehouden. Langzamerhand is op vele plaatsen zowel de Zondagsschool als de Kindernevendienst voor de schoolgaande jeugd verdwenen. Wat wel is gebleven zijn de herinneringen aan de Zondagsschoolplaatjes die velen hebben ontvangen en bovenal niet te vergeten het "Diploma de Zondagsschool" dat iedereen bij het verlaten van de Zondagsschool in ontvangst mocht nemen!

Natuurlijk zou ik nu moeten eindigen met de geschiedenis van de Zondagsschool en de Kindernevendienst van onze kerk in Bathmen! Maar: het is duidelijk dat ik daar nog geen gegevens van heb kunnen vinden! Dus een vraag aan een ieder die betrokken was bij de oprichting en bij het werk van de Zondagsschool en de Kindernevendienst hier in Bathmen: "als er mensen zijn die daar vroeger aan hebben meegewerkt en daar misschien ook nog allerlei gegevens over hebben of hun verhalen daarover voor mij op papier willen zetten dan zou ik dat graag van jullie willen horen en ontvangen."

Wie weet komt er dan nog weer een vervolg hierop!

Anton Ploeg, *Secretaris van het College van Kerkrentmeesters.*



Kerk in Actie - ZWO

Pasen 2021

Zojuist geluisterd naar de mooie online paasdienst. Het was prachtig. Je komt weer eens tot de ontdekking dat opstaan en leven er toe doen. Dat we samen een steentje bij kunnen dragen als we ergens de schouders onder zetten. Roelie zette nog even uiteen waar onze commissie ZWO zich dit jaar voor inzet. Steeds zag ik in onze sfeervolle kerk de Zuid Afrikaanse vlag, die om de aandacht vroeg. Wat kleur betreft detoneerde hij een beetje, maar de functie was duidelijk.



Een onderdeel van het project:

Zeg net als Susan 'Ik ben er voor jou' tegen Kgaugelo. Stel dat uw (klein)kind opgroeit in een slechte buurt vol drugs, prostitutie, diefstal, geweld en vuilnis. Wat komt er dan van hem terecht als u hem zelf ook niet kunt ondersteunen? Misschien krijgt hij slechte vrienden en belandt hij in de criminaliteit. De moeder van Kgaugelo die in Pretoria (Zuid-Afrika) woont,

maakte zich zorgen om haar destijds 8-jarige zoon. Ze heeft zelf onvoldoende tijd om naar hem om te kijken. Wat is ze blij als kinderwerkster Susan contact legt met hem. Susan werkt voor een Zuid-Afrikaanse organisatie. Ze helpt kansarme kinderen zoals Kgaugelo met huiswerk. Ook doet hij mee aan een afval-opruim-actie, waarmee hij wat geld kan verdienen.

Van zo'n gezichtje wordt toch iedereen blij!
En de ZWO leden werden blij van uw gulle gaven voor dit goede doel.

Er kan nog steeds gegeven worden op bankrekeningnummer NL 60 RABO 0305737155 t.n.v. ZWO Bathmen-Okkenbroek o.v.v. Zuid-Afrika.



Gerard en Annie Fransen hebben nog steeds een caravan voor een weekje vakantie voor mensen met een smalle portemonnee ter beschikking.

Er hoeft alleen maar een contact opgenomen te worden met Gerard en Annie (tel. 0570-654703).

Zij kunnen dan verdere informatie geven en eventueel afspreken.

Staat van Baten en Lasten 2020

Tijdens de op 6 april jl. gehouden diaconievergadering werd de Jaarrekening 2020 van de Diaconie toegelicht, behandeld en vastgesteld. De baten bedroegen € 30.466,=, terwijl de lasten € 32.293,= bedroegen. Er was dus een klein negatief resultaat van € 1.827,=.

Dit resultaat zal ten laste van de eigen Reserve gebracht gaan worden. Het balanstotaal bedraagt € 140.522,=, de eigen Reserve bedraagt € 108.963,=, na verwerking van het resultaat 2020. De Jaarrekening 2020 is aan de Kerkenraadsvergadering (in welke vorm dan ook) aangeboden ter bevestiging/goedkeuring.

De Jaarrekening 2020 zal gedurende veertien dagen bij het secretariaat bij mevrouw Trea Esmeijer (telefoon 541939), Looërmark 9, vanaf 3 mei a.s. ter inzage worden gelegd. Na afspraak kan de Jaarrekening 2020 worden ingezien.

Na deze inzage-termijn zal de Jaarrekening 2020 worden aangeboden aan het Hoofdkantoor van de Protestantse Kerk Nederland te Utrecht.

Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Staat B

Staat van Baten en Lasten

	2020 rekening €	Boekjaar 2020 begroting €	2019 rekening €
Baten			
80 Baten onroerende zaken	0	0	0
81 Rentebaten en dividenden	308	3.000	2.952
82 Bijzondere bate	15.000	0	0
83 Bijdragen levend geld	9.571	11.000	11.636
84 Door te zenden collecten en bijdragen derden	5.587	9.000	8.163
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal a	30.466	23.000	22.751
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Lasten			
40 afschrijving overige inventaris	1.220	1000	990
41 Lasten overige onroerende zaken en inventarissen excl. Afschrijvingen	0	0	0
43 bijzondere lasten	15.908	0	0
44 Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten	823	1.000	1.196
45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen	2.142	2.500	2.194
46 Salarissen en vergoedingen	0	0	0
47 Kosten beheer en administratie	338	500	455
48 Rentelasten	338	400	296
50 Diakonaal werk plaatselijk	4.442	8.000	6.680
51 Diakonaal werk regionaal/provinciaal/ landelijk	2.449	4.500	4.536
52 Diakonaal werk wereldwijd	4.633	7.000	5.737
58 Overige baten	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal b	32.293	24.900	22.084
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Saldo a-b	-1.827	-1.900	667
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Henk en Petri van der Kolk



Wij zaten samen in de kerk en samen in de klas, nu zijn we 43 jaar getrouwd en werken we samen thuis.

Ik werk als accountmanager bij Circulus Berkel, standplaats Zutphen. Ik was vaak onderweg, had veel afspraken op locatie. Sinds corona werken we samen thuis. We hebben speciaal een werkkamer voor mij ingericht boven, Petri werkt in de opkamer beneden. Ik mis wel de sociale en collegiale contacten, het elkaar recht in de ogen kunnen kijken. Nu moet je steeds gericht actie ondernemen, de mailbox en zoom-overleggen beheersen je leven. Voeger liep je even de kamer in bij deze en gene. Maar het blijkt dat het kan, van huis uit werken. Het zal nooit meer worden zoals het was, thuiswerken zal ook in de toekomst worden gestimuleerd. Ik vind het fijn en het geeft ook rust.

Ik doe bij het Deventer Ziekenhuis de planning voor drie poliklinieken. Ik werkte al een dag in de week thuis, nu praktisch elke dag. Met zijn tweeën zijn Henk en ik heel gestructureerd. We spreken af hoe laat we pauzeren en dan gaan we elk naar onze werkplek. Als het te lang duurt bel ik Henk- kom je nog eten? Je rolt erin en went eraan.

Soms moet ik wel naar het ziekenhuis voor overleg, ik plan dan zoveel mogelijk afspraken op één dag. Als ik thuis werk, word ik niet gestoord en kan ik veel meer werk verzetten.

Thuiswerken heeft ons allebei rust gegeven, al zijn we wel geneigd om in de avonden door te gaan. Het werk blijft hè. Voor Henk is de afvalverzameling van de coronateststraten erbij gekomen, een nieuwe tak van sport. Zelf had ik laatst een collega die corona kreeg, twee anderen moesten in quarantaine. Dat gooit de hele planning weer overhoop, dat vind ik op zich een leuke puzzel hoor. Wij werken allebei graag. Maar we hebben een leuk besluit genomen: dit is het laatste jaar dat we werken!

Er was een tijd dat je na 40 dienstjaren met pensioen kon, daarna kon het op je 60e. Dat ging allemaal niet door en dat geeft ook niet als je werken leuk vindt. Maar dadelijk zijn we af van alle verplichtingen buitenshuis, dat lijkt ons echt fijn. Henks werkkamer wordt dan zijn scriba-kamer. Nu moet alles tussen de bedrijven door. Ik werk vier dagen, ben moeder, draai het huishouden, heb

mijn handen vol. Ik weet nog niet wat ik straks ga doen, maar ik verheug me er nu al op daar tijd voor te hebben!

Wij wonen al 35 jaar met heel veel plezier in Lettele, of eigenlijk buiten Lettele, bij het Oostermaet. Toch zijn we nog maar een paar jaar lid van de PKN Bathmen. Wij hebben samen een hele reis afgelegd. Van huis uit zijn we gereformeerd. Onze zoon en dochter gingen naar het christelijke schooltje in Okkenbroek. We zijn altijd actieve kerkleden geweest. Spraken met elkaar over wat kerk en geloof met je doet. Opvattingen van de gereformeerde kerk over homoseksualiteit, vrouwen die geen kerkelijk ambt mogen bekleeden, er schuurde nogal wat bij ons. Maar je stapt niet zomaar over, daar hebben we lang over nagedacht. Toen we eens een proefdienst bijwoonden in Bathmen met André van de Bor sprak die over het gereformeerde juk dat je op je schouders draagt. Dat raakte ons echt. We hebben toen een draad doorgeknipt en zijn lid geworden in Bathmen. Dat hadden we jaren eerder moeten doen. Het is echt een andere beleving. Mogen in plaats van moeten, zijn zoals je bent, heel veel kan en mag. Het geeft ons rust.

Geloven is voor ons verbonden met het leven. Kijk eens om je heen als je buiten bent: de zon schijnt, de lammeren dartelen, hoe mooi kan het leven zijn! Hoe alles reilt en zeilt, de vreugde van het leven maakt deel uit van het geloof. Maar ook de inzichten uit bijbelstudie, de uitleg van gelijkenissen in de preek, het biedt een richtsnoer. En de ontmoeting in de kerk, de verbondenheid met de mensen. Wat dat betreft missen we de fysieke kerkdiensten. Digitale diensten kijken we wel maar slaan we ook wel eens over. Als scriba werk ik veel met het moderamen en de kerkenraad. Dat vind ik een hele mooie groep mensen voor wie nooit iets te veel is. En er zijn zoveel vrijwilligers! De kerk leeft in Bathmen, niet alleen voor de kerkgangers. Er zijn muziekkuitvoeringen, exposities, er is openheid naar iedereen. De kerkgangers worden steeds grijzer, maar met 'De kerk gaat vreemd' zit het vol, dat is schitterend om mee door te gaan. Ik zie ook wel een soort Praathuis voor me waarbij iedereen welkom is. Hopelijk komen ook niet-actieve leden in deze rubriek aan het woord. Onze kerk gaat mee met de tijd en wij voelen ons hier thuis.

Anouk van Luik

De Protestantse Kerk in Nederland wil u graag op de hoogte brengen van activiteiten in het hele land, van nieuwe uitgaven en materiaal voor het gemeentelven. Hieronder een greep uit de komende activiteiten. Samenstelling: Jedidja Harthoorn

Meer nieuws op
protestantsekerk.nl



Nieuws van Kerk in Actie

Wist u dat Kerk in Actie een speciale nieuwsbrief heeft voor donateurs en gemeenteleden? Deze nieuwsbrief houdt geïnteresseerden maandelijks op de hoogte van nieuws over projecten, campagnes en producten. Lees bijvoorbeeld over de wereldwijde gevolgen van de coronacrisis en de inzet van lokale partnerorganisaties van Kerk in Actie.

>> kerkinactie.nl/nieuwsbrief

Vindplaats van
geloof, hoop en liefde

Hemelvaart en Pinksteren

*Wat altijd is geweest, het waaien van de Geest
gebeurt aan ons vandaag.*

*Dat vuur van het begin, wij ademen het in,
Gods woord dat antwoord vraagt.*

*Die in de stille sprak, het noodlot onderbrak
en baande nieuwe wegen,*

*Hij is nog niet verstomd, Hij zoekt naar ons, Hij komt
in mens na mens ons tegen.*

(Lied 689:1)

Op petrus.protestantsekerk.nl vindt u verschillende liederen en overdenkingen bij Hemelvaart en Pinksteren. Beluister bijvoorbeeld het lied 'Wat altijd is geweest', uitgevoerd door Francis van Broekhuizen (met een toelichting van ds. Oane Reitsma).

>> petrus.protestantsekerk.nl/pinksteren



Oproep: uw verhaal in Petrus?



De redactie van Petrus is op zoek naar lezers die iets willen vertellen over hun favoriete kerklied. Een lied met een bijzonder verhaal, een lied dat u op een bijzonder moment hoorde of gewoon dat ene lied dat u niet kunt zingen zonder ontroerd te raken. Wilt u uw verhaal delen? Mail dan naar petrus@protestantsekerk.nl.



De zeven werken van Barmhartigheid:

'Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.' (Mattheüs 25: 35,36)

Gerrie Beltman – Dommerholt

Na een kort ziekbed overleed, op 11 maart in de leeftijd van 71 jaar, ons gemeentelid Gerrie Beltman – Dommerholt. Zij woonde aan de Jufferdijk 14 in Harfsen.

Bovenaan de rouwkaart stonden de woorden: 'Omdat er liefde bestaat is er geen voorbij, in alle eeuwigheid ben jij'.

Want Gerrie was een geliefd mens, in de eerste plaats voor haar man Gerrit met wie ze bijna 53 jaar getrouwd was, maar ook voor haar drie kinderen Eric, Marco en Marieke. Voor Annet haar schoondochter én voor haar zes kleinkinderen Gerjanne en Coen, Iris en Dion en Nicole en Leanne. Familieleden, buren, vrienden en gemeenteleden uit onze kerk onderschreven dit beeld. Wat haar dan zo bijzonder maakte? Misschien was dat wel haar gewone, lieve, hartelijke en meelevende houding. Zo heeft ze, misschien ongemerkt, veel voor haar omgeving betekend. Daarnaast was ze maatschappelijk heel actief: jaren verbonden aan de gym in Harfsen, 9 jaar ouderling in de kerkenraad van Bathmen, organisator van de hemelvaarts-fietstochten en niet te vergeten 20 jaar bij de dansgroep van het Battumse Venne. Gerrie hield van het gemeenschapsleven, van trouw en harmonie, van goeie omgang met elkaar. Ze leefde de woorden uit de Bijbel: 'Als je geen liefde hebt voor anderen, dan is alles wat je doet, zinloos'.

Bij deze woorden stonden we stil tijdens de rouwplechtigheid. En met deze woorden hebben we, in vertrouwen op God, afscheid van haar genomen.

Hanneke Overduin



Adriaan Klijn Velderman

Op dinsdag 30 maart hield, tijdens een wandeling om zijn geliefde boerderij, het leven voor Adriaan Klijn Velderman plotseling op. Hij mocht 90 jaar worden.

Geboren en getogen aan de Oostermaatsdijk 14 in Okkenbroek, blies hij daar ook zijn laatste adem uit. Een harde slag voor zijn vrouw Alie met wie hij 56 jaar lief en leed gedeeld heeft.

Maar ook voor zijn 5 kinderen en schoonkinderen: Freek en Anita, Jeanette en Karel, Ard en Jeanet, Alies en Nathan en Chris en Lidia. Én voor zijn zestien kleinkinderen!

Ze vormden altijd een hecht team met elkaar en dat was goed te merken in de afscheidsdienst die plaatsvond in de kerk van Okkenbroek, waar hij dertien jaar ouderling is geweest. Warme woorden en mooie herinneringen van zijn familie kleurden deze dienst.

Hieruit kwam het beeld naar voren van een fijne, lieve man. Altijd positief, schouders eronder en doorgaan. Een wijs mens ook, waar veel van gehouden is en van gehouden wordt, want liefde sterft nooit. Iemand ook die dicht bij de natuur leefde.

Hij wist van zaaien en van oogsten. Van leven vanuit verwondering.

Daarom stonden we vanuit de Bijbel stil bij de gelijkenis van het mosterdzaadje dat uitgroeide tot een grote boom en zo beschutting aan velen kon geven. Zijn leven leek daarop. Hij zaaide liefde en mocht, na verloop van tijd, veel liefde oogsten. Nu is hij geborgen in Gods Liefde.

In dit geloof hebben wij hem in Okkenbroek te ruste gelegd.

Hanneke Overduin

Brandstof

Voor mei stond een aantal activiteiten gepland. De excursie naar klooster Sion zou aanvankelijk in april worden georganiseerd, is even aangehouden en gaat dit seizoen definitief niet door om welbekende redenen. (Soms kunnen wij het C-woord niet meer horen.)

Ook de vertelvoorstelling van Pauline Seebregts, in eerste instantie gepland voor februari en aangehouden tot nu, gaat dit seizoen – dat wil zeggen vóór de zomer – niet door. Beide activiteiten zullen zeker opnieuw worden gepland – hier geldt: wat in het vat zit, verzuurt niet.

Dat geldt niet voor de Bonhoeffer-lezingen. Vorig jaar werd herdacht dat hij 75 jaar geleden ter dood is gebracht, dat was de aanleiding voor de lezingen-cyclus. Het team dat deze lezingen in verschillende kerken voor zijn rekening nam, vijf dominees en onze eigen Hanneke Overduin, heeft besloten deze logistieke puzzel niet opnieuw te gaan leggen. Heel jammer en heel begrijpelijk.

Er wordt wel weer meditatief gewandeld. Op vrijdag 7 mei starten we bij de manege in Bathmen om 10.00 uur. Dinsdag 18 mei starten we om 10.00 uur bij de kerk in Okkenbroek. Daar kunnen we na afloop buiten kort napraten met koffie en thee.

De thema-avond Alpe d'Huzes staat nog steeds gepland voor 3 juni. Op het moment van schrijven weten we nog niet of die door kan gaan of niet. U hoort dat ongetwijfeld via andere kanalen.



Een zoom bijeenkomst van de gespreksgroep "Slow Food"



Zoomend koffie drinken



Palmpasen in Okkenbroek

Donderdag 25 maart hebben de kinderen in Okkenbroek op school hun Palmpaastak versierd. Dit met de online aanwezigheid van ds. Gert. Met uitleg over de stok en een Palmpaasverhaal was het een gezellig samenzijn! Vrijdag 26 maart zijn de kinderen in groepjes met hun versierde stok via de kerk het dorp door geweest om hun stokken te laten zien. Er stond publiek langs de weg, heerlijk in het zonnetje!



Palmzondag

Zondag 28 maart was de Palmpaasviering in Okkenbroek. Het was een mooie gezinsviering waarin ds. Gert hulp had van Duuk, Luuk, Bloeme en Puck.

Een mooi begin naar Pasen!

Jolanda Hoornborg



PASEN



De Paasdagen tellen

Het is in de vroege ochtend van dinsdag 13 april dat ik achter mijn laptop zit voor de laatste kopij voor het Baaken van mei, de tiende Paasdag van in totaal vijftig Paasdagen. Die tellen van de eerste op zondag 4 april tot en met de vijftigste op zondag 23 mei, de Pinksterzondag. Bij het wakker worden hoorde ik de vogels buiten al vrolijk fluiten.

Routekaart

Gisteravond hadden we kerkenraad, daarom mag ik zo last minute deze rubriek nog schrijven om zo actueel mogelijk te zijn. Het optimisme in het aprilnummer van Baaken over de eerste stapjes van weer naar de kerk gaan bleek al voor het verschijnen van dit nummer achterhaald door weer oplopende coronacijfers en nog geen versoepeling van de maatregelen. En het lijkt er niet op dat de persconferentie van dinsdagavond 13 april hier al op heel korte termijn verandering in laat zien.

Om toch zo snel mogelijk in te spelen op versoepelingen, heeft de kerkenraad afgesproken voor de actuele situatie van de kerkdiensten te verwijzen naar de website van onze kerk: www.kerkbathmenokkenbroek.nl. Daarbij maken we gebruik van een 'Routekaart voor kerken' die het resultaat is van landelijk kerkelijk overleg met

de overheid. Die routekaart maakt onderscheid tussen vier risiconiveaus: waakzaam, zorgelijk, ernstig, zeer ernstig. De situatie van de laatste tijd is niet eens in die routekaart opgenomen: buitengewoon ernstig, en kent wat betreft de kerkdiensten kort gezegd het dringende advies om online te zijn.

Als echter het niveau van zeer ernstig aanbreekt komt er ruimte voor maximaal dertig kerkgangers per kerkdienst en hangt de grootte van het kerkgebouw af voor de vraag hoeveel dit er daadwerkelijk kunnen zijn.

Dit is in ieder geval de fase waarin onze kerken in Bathmen en Okkenbroek weer opengaan voor een beperkt aantal kerkgangers. En wordt samenzang dan nog ontraden, bij het risiconiveau van zorgelijk is dit 'op praatniveau' weer mogelijk en mogen maximaal twaalf zangers de voorzang verzorgen.

Nieuwsbrief Pinksteren

Kort samengevat: kijk op de website van onze kerk voor de meest actuele informatie. Daar is ook de link te vinden voor het zoomend koffiedrinken na afloop van de kerkdienst.

In de week naar Pinksteren laten we daarbij weer een nieuwe coronaniewsbrief rondgaan. Daarin de uitnodiging om op donderdagavond 20 mei mee te doen met de gemeenteeavond die in ieder geval digitaal zal zijn.

Daarbij schrijven we ook op welke wijze we Pinksterzondag een saamhorigheid willen gaan beleven, waarin iedereen kan meedoen.

Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag is de kerkdienst als altijd in het verband van BOL. Zeker is dat deze dienst om 10.00 wordt gehouden in de kerk van Bathmen. We zijn blij met de oecumenische contacten die in de Veertigdagentijd maar liefst negen vespers

rond kruiswegstaties mogelijk maakten en goed bekeken werden, live of achteraf.

Tip voor elke dag

Tel tot Pinksteren voor jezelf elke nieuwe Paasdag. En sta stil bij wat jou die dag verwondering geeft. Hanneke Overduin opende de kerkenraad gisteravond met aandacht voor verwondering. En zo zingt deze ochtend al vroeg het lied 'De vogels van de bomen' (Liedboek 979) in mij: Zij vliegen zo voortvarend, zij wiegen in de wind en zingen op de aarde de zon die overwint.

Namens het pastoresteam,
ds. Gert Wijnstok

De vieringen zijn live – digitaal – te bekijken en te beluisteren via kerkdienstgemist.nl en ook op een ander moment terug te zien. Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten.

Datum, plaats en tijd, soort, voorganger en collecte

Zondag 25 april 22e Paasdag				
Bathmen	10.00	Eredienst	ds. J. Muntendam (Epse)	Kerk in Actie: binnenlands diaconaat
Zaterdag 1 mei				
Dijkhuis	18.30	Avondgebed	mw. A. Steunenberg (Holten)	Diaconie en kerk
Zondag 2 mei 29e Paasdag				
Okkenbroek	10.00	Eredienst	ds. Gert Wijnstok	Voedselbank
Zondag 9 mei 36e Paasdag				
Bathmen	10.00	Eredienst	ds. W. Blanken (Zutphen)	Rode Kruis
Donderdag 13 mei 40e Paasdag / Hemelvaart				
Bathmen	10.00	Oecumenische dienst	ds. Hanneke Diermanse mw. Marlies ter Horst	
Zaterdag 15 mei				
Dijkhuis	18.30	Avondgebed	ds. Hanneke Diermanse	Albert Schweitzerfonds
Zondag 16 mei 43e Paasdag				
Bathmen	10.00	Vertelvoorstelling	mw. Pauline Seebregts m.m.v. taakgroep bezinning en ontmoeting	Albert Schweitzerfonds
Zondag 23 mei 50e Paasdag / Pinksteren				
Bathmen	10.00	Eredienst	ds. Gert Wijnstok	KiA: werelddiaconaat Pinksterzending



Het oecumenisch leesrooster:

- Zondag 25 april 4e zondag van Pasen / Jubilate
Ezechiël 34:1-10; 1 Johannes 3:1-8; Johannes 10: 11-16
- Zondag 2 mei 5e zondag van Pasen / Cantate
Deuteronomium 4: 32-40; 1 Joh. 3: 18-24; Joh. 15: 1-8
- Zondag 9 mei 6e zondag van Pasen / Rogate
Jesaja 45: 15-19; 1 Johannes 4: 7-21; Joh. 15: 9-17 (20)
- Donderdag 13 mei Hemelvaart van de Heer / 40e Paasdag
Ezechiël 1: 3-5a, 26-28a; Efeziërs 4: 1-13; Lucas 24: 49-53;
- Zondag 16 mei 7e zondag van Pasen / Exaudi / Wezenzondag
Exodus 19: 1-11; 1 Johannes 5: 9-15; Joh. 17: 14-26
- Zondag 23 mei Pinksteren / 50e Paasdag
Genesis 11: 1-19; Handelingen 2: 1-24; Johannes 14: 8-17

COLOFON

Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar

Redactieleden : Henk Oplaat
Martien Vermeulen
Géke Veldwachter
Eindredactie : Henk Broekhuis
Wil Mandersloot
Janneke van Schooten

redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl



Het volgende **Baaken**
komt uit op
vrijdag 4 juni
Lever je kopij uiterlijk
woensdag 19 mei
12 uur 's middags aan!

kopij kunt u sturen naar:
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

We vragen iedereen die niet op een foto
in Het Baaken wil komen,
zich te melden bij de redactie.
Als u geen bezwaar heeft,
hoeft u niets te ondernemen.

Verschijningsdatum	kopij inleveren vóór
---------------------------	-----------------------------

2 juli	16 juni
3 september	18 augustus
1 oktober	15 september
5 november	20 oktober
3 december	17 november

GOED OM TE WETEN

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN
http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl
Beheer/berichten voor website:
website@kerkbathmenokkenbroek.nl

Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228
Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3

Scriba

Henk van der Kolk, 06 53312594
e-mail: scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl
Voorzitter kerkenraad
Frits Mandersloot, tel. 0570 540294
e-mail: voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl

Predikant

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl
ds. Gert Wijnstok, tel. 06 10459883
ds. Hanneke Diermanse, tel. 06 12530281

Kerkelijk werker

kerkelijkwerker@kerkbathmenokkenbroek.nl
Hanneke Overduin, tel. 0570 854652 / 06 50968134

Ledenadministratie en aan- en afmelden Baaken

Griet Wartena, tel. 0570 542779 / 06 18832765
e-mail:
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl

Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, tel. 06 11608714
e-mail: verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl
Kosterszaken
e-mail: koster@kerkbathmenokkenbroek.nl

Vervoer van / naar kerk Bathmen

Gerard Fransen, tel. 0570 654703

Vervoer van / naar kerk Okkenbroek

Jeroen Koldewijn, tel. 0570 551075

Melden ziekenhuis of verpleeghuis opname / ontslag

Hermien Brinkman, tel. 0570 543175
b.g.g. Mieneke Jansen, tel. 0570 541320

Voor uitvaartdienst

neem a.u.b. contact op met
predikant of kerkelijk werker

Banknummers

Kerkelijke bijdrage: NL32RABO0373726511
Algemeen: NL91RABO0305703714
ZWO: NL60RABO0305737155
Diaconie: NL94RABO0305703854

*De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt.
In al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.*

(Huub Oosterhuis, Lied 686)

