

Jaargang 7, nr. 2, februari 2022

Baoken

Kerkblad voor Bathmen-Okkenbroek



- *Brug over*
- *Deventer geeft warmte*
- *Brandstof*
- *Lopend vuurtje*



Protestantse Gemeente
Bathmen - Okkenbroek

Van de redactie

Samen Kerk! Samen sterk!!

Tijdens een workshop op het inspiratiefestival op Terschelling afgelopen oktober werd ik getroffen door een uitspraak die een van de deelnemers uitsprak: Onze gemeente is uniek. Dat maakt samenwerken met andere gemeenten onmogelijk. Ik kwam het tegen op mijn eigen telefoon, omdat ik die bij de hand had, heb ik daarop aantekeningen zitten maken. Niet op een papiertje, want dat verdwijnt weer ergens op een onvindbaar plekje.

Gelukkig werd er door andere deelnemers op ingehaakt. Iemand maakte de opmerking: Zonder samenwerking met andere gemeenten kan onze gemeente juist op den duur niet bestaan. Of een ander die zei: "Samenwerken gebeurt bij ons al". Gelukkig is dat in Bathmen en Okkenbroek ook zo en in groter verband wordt er ook al verder gekeken dan deze twee plaatsen. Samenwerking met Deventer en Holten gebeurt achter de schermen ook hier bij ons. Het is goed om samen Christen te zijn. Of zoals iemand uit Houten zei: "Kijk breder dan je eigen clubje". Kerk ben je met elkaar, zelfs met de wereld. Al met al ben ik blij dat ik de workshop gevolgd heb en ook blij dat ik aantekeningen tegenkwam. Niet op een papiertje, maar in mijn eigen telefoon. Soms ga ik toch wel met de tijd mee ...

In dit Baoken kunt u weer mooie bloemschikkingen vinden die elke keer in de kerk staan. Prachtig en fijn dat er steeds aandacht aan besteed wordt.

In dit Baoken deze keer geen interview, de vorige keer waren het er twee. Toch weet de redactie al wie in het volgende nummer komt. Ik hoop dat u al een beetje nieuwsgierig wordt ...

De vaste rubrieken treft u zeker weer aan.
Veel leesplezier.

Wil Mandersloot



Kijk ook eens op: <http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>
Reacties kunt u sturen naar:
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

Inhoud

Jaargang 7, nr. 2, februari 2022

2	Inhoud en redactie
3	Overweging
4	Kerkenraad
5-7	Pastoresteam
8	Bezinning en Ontmoeting
9	Prachtige creaties met bloemen
10	Ter Inspiratie - Boeken
11-13	Kerkrentmeesters
14	Diaconie/ZWO
15	Stiltepagina
16-17	In Memoriam
18-20	Rond het kerkelijk erf
21	Bij de vieringen
22	Vieringen
23	Colofon
24	Strip Dominee de Heer

Bij de voorpagina:

Ds. Gert Wijnstok en diaken Marc Brinkhuis, na de BOL viering vanwege de week van het gebed.

Foto: André Olden

Alles gaat over HOOP

Dit is het thema dat wij als voorgangers van de Protestantse kerken uit Deventer, Diepenveen, Colmschate-Schalkhaar en Bathmen-Okkenbroek komend jaar in onze overwegingen centraal willen stellen. Hoop, één van de drie christelijke deugden, misschien wel de kleinste naast geloof en liefde maar volgens de Franse dichter Charles Péguy de grootste.

Want de hoop is een Godswonder. De hoop is een godsbewijs, zegt hij.

Het is het geloof dat er straks – ondanks alles – weer een nieuwe morgen zal zijn en dát houdt het geloof en de liefde op de been.

Een prachtig beeld vind ik. Een beeld dat we vandaag de dag als mensen ook zo hard nodig hebben. Het is het geloof in de God, die met de mens meetrekt door de woestijnen van het leven. En die dat doet door ons steeds weer hoop te geven. Want de hoop ziet de feiten namelijk niet aan op hoe ze zich voordoen, maar ziet ze aan op hun mogelijkheden. Niet op dat wat ze zijn, maar op dat wat ze nog kunnen worden. Wie hoopt, is bezig met de dag van morgen. Niet omdat hij vandaag wil vergeten, maar omdat hij vandaag geschikt wil maken voor morgen.

Wie dat als geen ander kon en deed was aartsbisschop Desmond Tutu.

Hij omschreef zichzelf ooit als 'gevangene van de hoop'. En dat straalde hij uit in zijn werken en in heel zijn wezen. Hij probeerde blank en zwart, hoog en laag onvermoeibaar met elkaar te verbinden. Gaf jong en oud geloof in zichzelf en daardoor in hun toekomstdromen voor de dag van morgen. En liet bovenal Gods liefde zien voor ieder mens en al het geschapene.

Deze hoop verbindt ons allen en schijnt ook in onze levens én in onze kerken. Want nog nooit keken zoveel mensen van binnen en van buiten met onze (digitale) diensten mee. Nog nooit was er ook zoveel inbreng van gemeenteleden, stads- en dorpsgenoten in onze diensten.

Een voorbode van een nieuw geloofsélan, van de kerk van de toekomst? Wie zal het zeggen?

*Want het is dat kleine meisje hoop
– je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven,
je denkt soms dat het zo onmogelijk is –
het is dat kleine meisje hoop
dat de mensen zien laat, zien soms even,
wat mogelijk is in het leven...*

Charles Péguy (1873-1914)



Hanneke Overduin
Kerkelijk werker – P.G. Bathmen/Okkenbroek

Vasthouden aan het bekende of nieuwe wegen inslaan

Kent u die spanning ook? Dat vasthouden aan wat bekend en vertrouwd is wel het liefste is dat je zou doen maar niet langer gaat. En dat nieuwe wegen inslaan de enige optie is? En hoe lastig dat vaak is? Afgelopen week las ik in Trouw een artikel hierover, waarin de vraag werd gesteld waarom kerken bij ingrijpend gewijzigde maatschappelijke verhoudingen en omstandigheden vaak alles bij het oude willen laten? En waarom de vorm van de kerkelijke rituelen vaak eeuwigheidswaarde lijkt te hebben? De schrijver van het stuk komt daarbij tot de conclusie dat kerken daarmee 'toestaan dat in onze misschien wel belangrijkste dijk tegen de oprukkende individualisering ... bressen worden geslagen'.

Soms geeft een specifieke situatie invulling aan nieuwe wegen. Afgelopen zondag was dat in onze kerk ook aan de orde. Want hoe geef je invulling aan een dienst als er geen organist beschikbaar is? Gelukkig weten we dan met elkaar nieuwe wegen te vinden. Met een digitale viering, gebruik van eigentijdse muziek en liederen en een aangepaste liturgie. Maar met als vaste basis de oude maar ook vandaag zo sprekende bijbelverhalen. Gaan we dit blijven gebruiken?

In onze christelijke geloofsverhalen lezen we dat Jezus het 'leven' vele malen belangrijker vond dan allerlei geloofsregels, gewoonten en rituelen. En daarmee dus ook nieuwe wegen insloeg als maatschappelijke omstandigheden daarom vroegen. In een tijd waarin we voor grote maatschappelijke vraagstukken staan, met een nieuw kabinet, vraagt dat ook van ons nieuwe wegen om als kerk onze bijdrage te kunnen leveren. Op een eigentijdse wijze en met nieuw elan. Laten we daar naar blijven zoeken.

Frits Mandersloot



PREDIKANTEN



GERT WIJNSTOK

werkdagen:
maandag, dinsdag, vrijdag

tel. 06 104 598 83

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl



HANNEKE DIERMANSE

werkdagen:
dinsdag, woensdag, donderdag

tel. 06 125 302 81

KERKELIJK WERKER



HANNEKE OVERDUIN

werkdagen:
maandag, dinsdag en donderdag

tel. 0570 - 85 46 52

mob. 06 509 681 34

hanneke.overduin@gmail.com

Zin in de ouderdom?!

Ouden van dagen

In het najaar leidde ik in het kader van 'Brandstof' een gesprekskring over ouderdom. Met een groep van tien personen, oud en minder oud, kwamen we drie keer bij elkaar. Het was nog geen lockdown en zo kon de kring gelukkig offline doorgaan. We raakten met elkaar in gesprek over ouder worden en oud zijn en wat dat met je doet.

Over oud worden

We stonden stil bij gedeelten uit het boek: 'Zin in de ouderdom', Jan van Baardwijk/René Rosmolen, Skandalon Vught 2015. Een titel met een dubbele betekenis. Ik hoor het nogal eens zeggen: 'iedereen wil oud worden maar niemand wil het zijn'. Bij het ouder worden kan de vraag opkomen hoe je in deze fase zin en betekenis kunt geven aan je leven. Ouderdom brengt vaak afhankelijkheid met zich mee. En afhankelijk zijn willen we liever niet. Het lichaam wordt kwetsbaar, we hebben steeds meer hulp nodig en ons actieve leven wordt beperkt. Ervaringen van verlies dienen zich aan. Hoe ga je daarmee om en wat doen deze ervaringen met jou? En als je terugkijkt op je leven, welke gevoelens overheersen dan, bijvoorbeeld verwondering, dankbaarheid, verdriet of teleurstelling?

Typen ouderen

Er zijn veel typen ouderen. De ene oudere is de andere niet. Je hebt de vitale senior die skiet, reist en aan fitness doet. Maar ook de kwetsbare, zorgbehoefte oudere, vaak met rollator of rolstoel. Beide typen zijn uitersten. Tussen deze uitersten speelt zich ons eigen oud worden af. Tijdens de kring kwam de vraag dan ook aan de orde in welke type oudere we onszelf herkenden en waarom. En ontdekten we dat welk type je ook bent: oud worden is leren vinden van een nieuw evenwicht tussen loslaten en vasthouden, tussen beheersen en laten gebeuren, tussen behoud en overgave. Een innerlijk vermogen om ja te kunnen zeggen tegen het eigen ouder worden. En dat kun je alleen zelf doen.

Ruimte van het Geheim

Niet alleen bespraken we teksten maar ook lazen we een mooi gedicht van Ida Gerhardt over oud worden: 'Genesis'. De oudere mens krijgt meer oog voor wat hem of haar toevalt oftewel 'verheldering van ogen'; voor wat werkelijk zin en diepte geeft aan het leven en dat het leven een geschenk is. Het kan je zomaar overkomen dat je je omvat voelt door een laatste geheim, dat de hele werkelijkheid draagt. Dit alles te beamen, innerlijk te beamen, geeft aan de ouderdom een eigen kwaliteit en waardigheid.

Veel te geven

Het was fijn en boeiend om met elkaar in alle rust te kunnen delen wat bezighoudt. Er was herkenning en er werd gelachen en gehuild. We ontdekten dat er, naast beperkingen en moeite, vooral veel waarde schuilt in het ouder worden. Tijd van niet meer moeten, van in balans zijn, en van leven vanuit je innerlijke bron. Wat kun je, ook als je oud geworden bent, veel geven: wijsheid, empathie, aandacht, vertrouwen, geduld en humor!

Ds. Hanneke Diermanse

**OUDER WORDEN
IS
EIGENLIJK
BEST VERNIEUWEND**

de oma van
Loesje

Brug over

Ook op de Hezenberg kon niet gezamenlijk Kerstfeest worden gevierd. Leuk idee was dat de ene collega aandacht zou geven aan de andere. En zo kreeg ik een creatie van de Oude IJsselbrug die Zwolle verbindt met Hattem.



Afscheid

Liep dit al vooruit op mijn naderend vertrek van de Hezenberg? Kort na de herfstvakantie heb ik de moeilijke beslissing genomen om definitief te stoppen met werken in dit mooie centrum voor GGZ, Pastorale Begeleiding en Retraite. Dat deed ik alleen nog op woensdagmorgen met het begeleiden van twee groepen in psychodrama. Maar dit vaste gegeven begon ik steeds meer als een massief blok in mijn agenda te ervaren, dat de nodige souplesse in het maken van afspraken in Bathmen-Okkenbroek en Twijzel hinderde. De laatste tijd ging ik vrijwel altijd met het openbaar vervoer naar de Hezenberg. Waarom

zou ik zelf autorijden, als bus en trein ook rijden? Bovendien is het van bushalte Pompstation naar landgoed de Hezenberg een heerlijk gezonde wandeling. Daarbij nam ik de spitsdrukke in de trein tussen Deventer en Zwolle maar voor lief. Dat ik hierdoor het leeftijdsgemiddelde van de reizigers van overwegend scholieren en studenten een beetje beïnvloedde merkte ik laatst, toen mij, staand in weer eens een veel te kleine trein, door een alleraardigst iemand de vraag werd gesteld of ik wilde zitten. Ik keek om me heen en zag dat ik als enige van de reizigers kennelijk in die leeftijdsfase begon te komen 😊.

Naar de overkant

Van Zwolle naar Hattem rijdt de bus over de fraaie monumentale boogbrug die daar al sinds 1930 voor de verbinding zorgt van de ene naar de andere kant van de rivier de IJssel. In de laatste verfilming van het boek Oorlogswinter speelt zich hierop – of beter gezegd onderop – het huiveringwekkende tafereel af van iemand die langs de onderkant van deze brug de overkant bereikt.



Dat je de oversteek van de ene naar de andere kant van het water niet zomaar kunt maken, is het levensbeeld dat je al jong in het spelletje overlooptje leert:

*Schipper mag ik overvaren, ja of nee?
Moet ik dan ook tol betalen, ja of nee?*

Ieder mens weet van barrières die je niet zomaar kunt nemen. Zo kun je een examen ervaren. Zo kan iets of iemand onbereikbaar lijken. Onverwacht kan er zelfs sprake van een onhaalbare, onmogelijke situatie als ziekte plotseling al je vitaliteit wegnemen. En ten laatste is er dat alleszeggende beeld van de doodsrivier tussen, zoals dan wordt gezegd, deze zijde van ons leven en gene zijde van de dood.

Pastorale begeleiding

De collega van de Hezenberg plaatste op haar creatie de figuren van twee mensen.



Op deze wijze zie ik mooi verbeeld wat begeleiding door een pastor wil betekenen en trouwens zeker niet alleen is weggelegd voor zogenaamde professionals: de ene mens helpt de andere om de situatie – wat die ook is – door te komen. Zo kan het al heel helpend zijn om te ontdekken dat je de IJssel kunt oversteken over een aantal bruggen bij Deventer en Zwolle. Maar

er zijn bij en tussen deze twee Hanzesteden ook een paar kleine of wat grotere veerponten, waarmee je bijvoorbeeld snel van Olst in Welsum kunt komen.

Van een pastor mag je verwachten dat hij/zij je wegwijs maakt en als dat nodig is een eind met je optrekt om een paar stappen te maken. Of jou het vertrouwen geeft de eerste stap te gaan zetten. En dat die pastor zelf ook een mens is die weet van overgangen klein en groot, zal merkbaar zijn in de begeleiding.

Op Verhaal komen

Zo ontmoet ik in mijn pastorale werk altijd weer nieuwe mensen met vragen die te maken hebben met hun zingeving of levensbeschouwing. En omdat geen mens hetzelfde is, is elk pastoraal contact uniek.

Bijzonder is hoe in dit pastoraat de Bijbelse verteltraditie mee kan gaan doen en verrassend niet uit oude museumstukken blijkt te bestaan, maar uit verhalen die uit het leven gegrepen blijken. Verhalen die vertellen van mensen die een pad door het water vonden of uitdaging aangingen tot het inslaan van een andere weg. Het verhaal van Jakob die tijdens een nachtelijke oversteek heftig worstelt in de rivier de Jabbok. En hoe menselijk ook het verhaal van de stoere Petrus die de hand van Jezus vindt, als hij ontdekt dat wandelen over water nog niet zo eenvoudig is.

Allemaal verhalen die jou hoop of troost geven of de laatste zekerheid van Psalm 121:

*De liefdevolle houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid*

Contact

Het aardige van een kerkelijke gemeente is dat je hier op eenvoudige wijze de mogelijkheid vindt om met een pastorale vraag aan te kloppen. Schroom niet om dat bij ons pastorale team te doen.

Wel:kom!

Ds. Gert Wijnstok



Bezinning en Ontmoeting ofwel Brandstof

Voor de maand februari staan de volgende ontmoetingen op stapel. Wij hopen natuurlijk dat ze door kunnen gaan. Houdt u onze website kerkbathmenokkenbroek.nl in de gaten voor het laatste nieuws. Als u zich heeft opgegeven voor een activiteit, hebben wij uw contactgegevens en informeren u rechtstreeks als de bijeenkomst onverhoopt niet door kan gaan.

Donderdag 3 februari starten we met de film *Heaven on earth* (en niet op 10 februari zoals in het Brandstof-boekje staat), een vervolg op de film *As it is in Heaven* die we twee jaar geleden in de kerk van Okkenbroek met elkaar hebben gekeken. Het is een ietwat luchtige en lichtvoetige film over de kracht van de gemeenschap en het belang van de verbinding tussen kerk en dorp. Mocht de gezamenlijke maaltijd doorgang kunnen vinden, dan start die om 18.00 uur, de film start om 19.30 uur.

Let op: niet in Okkenbroek maar in Dorpskerk Bathmen omdat we daar beter afstand kunnen houden.



Vrijdag 4 februari gaan we weer *meditatief wandelen*. We wandelen met elkaar in het bosgebied tussen Bathmen en Okkenbroek. Elke wandeling duurt ongeveer een uur en begint in stilte. Na een minuut of twintig houden we even stil en geeft Gert Wijnstok de wandelaars een vraag om over na te denken. Tijdens het laatste stuk kan hierover van gedachten worden gewisseld in duo's voor wie dat wil. Na afloop drinken we koffie op de plaats van vertrek: de parkeerplaats halverwege de Oostermaatsdijk. Aanmelding is niet nodig, het enige dat kan gebeuren is dat de kopjes koffie wat kleiner worden bij een hoge opkomst.

Dinsdag 8 februari start een *drieluik over dankbaarheid* onder leiding van Ingrid de Zwart en Cora Krispijn. **Dinsdag 22 februari** is de tweede avond, **8 maart** de derde. Dorpskerk Bathmen is vanaf 19.45 uur open om alvast een kop koffie te drinken, we trappen af om 20.00 uur.

Maandag 21 februari komt de *Geloven Nu-groep* weer bijeen in de kerk van Okkenbroek. Dit is een open groep, je kunt één keer meedoen of vaker, net wat je wilt. Iedereen die vermoedt dat de Bijbel hem iets te zeggen heeft of die dat wil onderzoeken, is van harte welkom. In ongedwongen sfeer en kleine kring – maximaal 10 mensen – praten en luisteren we met elkaar over geloof en zin van het leven, van 20.00 uur tot 21.30 uur. Gespreksleider is Margreet Vierhouten. Aanmelding vooraf is prettig maar niet nodig, weet je welkom.

Vrijdag 25 februari van 11.00 uur tot 12.30 uur staat *de stamtafel* weer klaar in de noorderbeuk van Dorpskerk Bathmen. Koffie en een goed gesprek dat wordt ingevuld door de stamgasten zelf. En onthoud: iedereen kan stamgast zijn. Of je nu voor het eerst komt aanwaaien of al vaker bent aangeschoven, ook hier geldt: weet je welkom!





**STEEDS OPNIEUW
PRACHTIGE CREATIES MET
BLOEMEN IN DE KERK**

De bloem in het midden staat symbool voor Johannes, de blauwe doek verbeeldt het water waarmee hij doopt. Toen Jezus na de doop aan het bidden was, ging de hemel open en kwam de Heilige Geest in de vorm van een duif naar Jezus toe.



VOLK EN ELITE

Auteur:

Mechteld Jansen

Prijs: € 13,00

ISBN: 978-9043- 537575



Recensent **Teun-Jan Tabak** is journalist, gespecialiseerd in kerkelijke en religieuze berichtgeving.

THEOLOOG OP SCHAATSSEN

We voelen het allemaal: de afstand in de samenleving wordt groter, de polarisatie neemt toe. Kan de kerk, met haar gereedschapskist van de theologie, een bijdrage leveren om de kloof tussen volk en elite te dichten? Theoloog Mechteld Jansen, gespecialiseerd in misologie, denkt van wel. Ze schaatsste in de winter van 2021 door Waterland en zag dat schaatsen het volk verenigt. Of je nu de mooiste schaatsen hebt of het snelste pak, iedereen moet op de scheuren letten, iedereen informeert elkaar over de kwaliteit van het ijs elders.

Ter gelegenheid van haar afscheid als rector van de Protestantse Theologische Universiteit schreef Jansen het essay *Volk en elite, samen schaatsen op glad ijs*.

Herstel van vertrouwen, daar gaat het volgens haar om. Ze laat zich daarbij inspireren door de overleden Britse opperrabbin Jonathan Sacks en door paus Franciscus. Sacks leert haar dat joden en christenen met hun religieuze verhalen kunnen bijdragen aan het geheel van verhalen waaruit de samenleving is voortgekomen. Van Franciscus leert Jansen dat de kerk een 'veldhospitaal' kan zijn voor mensen die gefrustreerd raken in de procedures van de democratie, en waar aandacht is voor mensen die het meest gekneusd, gewond en vuil zijn.

Bij het bestrijden van de verdeelde samenleving dienen theologen volgens Jansen vooral wegeen aan te wijzen die vreedzaam ontmoeten en samenleven mogelijk maken, over de scheidslijn heen.

Goed dat Mechteld Jansen de tweedeling analyseert, en richtingen wijst voor het tegengaan ervan. Als kerk ben je er voor héél de samenleving. Maar als lezer ben ik wel nieuwsgierig of en hoe de kerk(en) het helen van de kloof tussen volk en elite kunnen oppakken. Wachten op strenge vorst is geen optie. ■

Actie Kerkbalans 2022 opnieuw Corona-proof

In het vorige nummer van Baoken hebben jullie reeds een en ander kunnen lezen over de Actie Kerkbalans die van 17 tot 28 januari wordt gehouden. Dit jaar in onze kerk Bathmen-Okkenbroek met het thema **“Samen geven we door”**.

Samen geven we door



Op het moment van schrijven zitten we nog midden in de uitvoering. We zijn deze avond bezig geweest met het vullen van de meer dan 1100 enveloppen met de persoonlijke brief en de prachtige nieuwe folder. Daarna hebben we alles netjes verdeeld over de juiste wijklijsten. We moesten dit jaar opnieuw werken in kleine clubjes en op gepaste afstand.

De wijklijsten met bijbehorende enveloppen hebben we verzameld in de bekende Actie-Kerkbalans-tas. De tassen zijn vervolgens ingedeeld in de 8 secties zodat de coördinatoren aan de slag kunnen met de verdeling naar alle contactpersonen.

Voor het rondbrengen en ophalen gaan we ook dit jaar een aangepast protocol hanteren. We proberen zoveel mogelijk via de brievenbus te werken. Er kan gebruik gemaakt worden van een sticker waarop de contactpersoon zijn/haar adres kan schrijven zodat, voor zover mogelijk, de leden hun toezegging kunnen inleveren bij de contactpersoon uit de betreffende straat/wijk. Dit alles om persoonlijk contact zoveel mogelijk te beperken. Jammer want dat contact is juist zo'n belangrijk onderdeel van de actie maar het is niet anders.

Als deze Baoken in de bus valt is de actie grotendeels achter de rug en zijn de enveloppen weer retour. Nu zijn wij als kerkrentmeesters aan de beurt om alle toezeggingen te verwerken in de boekhouding. Ook dat mag een flinke en ook spannende klus genoemd worden, maar we doen het met plezier.

We hopen in het maartnummer jullie op de hoogte te kunnen brengen van het resultaat Actie Kerkbalans 2022!

Dank alvast voor uw vrijwillige bijdrage!

Uw Kerkrentmeesters

Dank je wel voor alle gaven en giften

Het college van kerkrentmeesters wil alle gevers heel hartelijk danken voor hun extra bijdragen. Door de covid-19 pandemie zijn er minder fysieke kerkdiensten. Wel is er altijd een digitale kerkdienst uitzending vanuit onze Gemeente. Er wordt gebruik gemaakt van de Givt app om het collectegeld te geven. Er zijn ook leden die het collectegeld rechtstreeks overmaken naar de diaconie of naar de rekening van het CvK. Er kwamen ook een aantal giften binnen, o.a. van Vrienden voor de Kerk van Okkenbroek, waarvoor onze hartelijke dank. Voor de eindejaarscollecte zijn ook vele mooie bedragen overgemaakt. Deze collecte heeft dit jaar meer opgebracht dan vorig jaar. Natuurlijk ook een dank je wel aan alle bijdragen voor actie Kerkbalans 2021.

Uw Kerkrentmeesters

“Nederlands Duitsch Hervormd” in voormalig Nederlands Oost Indië.

Met dank ook aan de informatie van Bram Donkers

In ons kerkblad BAKEN van juli 2021 heeft u kunnen lezen over “De Nederduits Gereformeerde Gemeente in Bathmen”, een onderwerp waar in Oud Bathmen, het kwartaalblad van de Oudheidkundige Kring, naar werd verwezen.

Van een van onze gemeenteleden kreeg ik naar aanleiding van het artikel uit BAKEN ook nog enkele opmerkingen toegestuurd, voorzien van enkele afbeeldingen uit zijn persoonlijk bezit. Maar daarover straks.

Eerst nog een verwijzing naar de geschiedenis van de Nederduits Gereformeerde Kerk. U begrijpt dat er via internet veel te lezen en te kopiëren staat.

De **Nederduits Gereformeerde Kerk** (ook wel: Nederduitsch Gereformeerde Kerk of vaak in die tijd ook Gereformeerde Kerk) is de gereformeerde kerk die ontstaan is in de stad Emden in 1571. In 1579 werd zij de publieke kerk van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden maar daar kwam in 1795 onder de Franse overheersing een einde aan. In 1816 kreeg de Nederduitsche Gereformeerde Kerk van Koning Willem I de naam “Nederlandse Hervormde Kerk”. Trouwens in Zuid-Afrika is ook een Nederduitsch Hervormde Kerk.

Overigens: Nederduits of Platduits bestaat uit een reeks dialecten die in vele gebieden in Noord-Duitsland maar ook in bepaalde delen van Nederland worden gesproken. De term Nederduits staat in tegenstelling tot Hoogduits en werd later vervangen door het begrip Nederlands. Vandaag de dag wordt in Duitsland het taalkundige "Niederdeutsch" voor het Nedersaksisch gebruikt en verwijst het niet meer naar Nederland.

Echter, de Protestantse Kerken in Nederlands Oost Indië voerden de naam “Nederlands Duitsch Hervormd”, zoals te lezen staat op een oud identiteitskaartje dat Bram Donkers als klein jongetje in 1941/42/43 in een leren zakje aan een touwtje om zijn nek moest dragen in Saralangoen (**Sumatra**) en later op Java (Soekaboemi/Batavia).

Een oude naam voor **Sumatra** was "Swarna Dwipa" (Sanskriet voor "Eiland van Goud"), waarschijnlijk door de zeer vroege export van goud uit de mijnen van de Sumatraanse hooglanden.

De dominee die Bram in 1939 doopte in de Willemskerk van Batavia was dominee Henk Kater. Na terugkeer in Nederland na de oorlog werd deze overigens omschreven als “Vrijzinnig Hervormd” binnen de Nederlandse Hervormde Kerk.

Later was hij als predikant betrokken bij de inzegening van Prinses Beatrix met Claus. Ook doopte hij de prinsen Willem Alexander, Friso en Constantijn.

Op de volgende pagina ziet u een paar foto's van Brams identiteitskaart en een foto van Willemskerk van Batavia.

De Gereja **Immanuel**, voorheen bekend als de **Willemskerk**, is een protestantse kerk in Jakarta, Indonesië. Het lag ten oosten van het Koningsplein, nu het Medan Merdeka. Na het gereedkomen in 1839 werd dit het fraaiste gebouw van Nederlands-Indië genoemd. Geschiedenis. Het gebouw in Italiaanse renaissancestijl heeft overeenkomsten met het Pantheon in Rome.



Op de twee foto's hierboven zie je de buiten- en binnenkant van Bram Donkers zijn identiteitskaart.

Hiernaast is het tasje waarin het document de hele tijd is bewaard.

Anton Ploeg, secretaris van het College van Kerkrentmeesters

Deventer geeft warmte

Door een sterke stijging van de energieprijzen en een hoge inflatie wordt het dagelijks leven flink duurder. Dat is vooral slecht nieuws voor mensen met een laag inkomen. De overheid komt mensen tegemoet, maar mensen met een laag inkomen zijn daardoor nog niet uit de problemen.

Kerken in Deventer, *aangesloten bij het Kruispunt Diaconaal Deventer*, geloven in verbondenheid tussen mensen, juist in deze tijd! We organiseren via het Noodfonds van het Meester Geertshuis de actie **Deventer geeft warmte**. Wie het goed heeft kan zo delen met wie het nu moeilijk heeft.

Geven

kan via de onderstaande **QR code** of door een gift over te maken op NL 63 RABO 0348 7289 56 t.n.v. Noodfonds Meester Geertshuis o.v.v. Deventer geeft Warmte.

Uw gift is aftrekbaar voor de belasting (ANBI). 100% van de giften gaat naar de ontvangers. De actie loopt tot 14 februari 2022.

Aanvragen

om een bijdrage te ontvangen kunnen vanaf 6 januari worden ingediend. Om ontvangers te bereiken werken we samen met o.a. de Voedselbank, Stichting Leergeld en schuldhulpverleners. De ontvangers krijgen een bedrag in natura zodat ze niet in de problemen komen vanwege de participatiewet of schulden.

Alle relevante en actuele informatie staat op <https://www.meestergeertshuis.nl/deventer-geeft-warmte/>

Contact? Mail naar deventergeeftwarmte@meestergeertshuis.nl



Wacht niet op bijzondere momenten, maar maak momenten bijzonder

Met deze woorden heb ik velen onze nieuwjaarswens toegewensd. Dit gold ook vooral voor mezelf. Je zit op de bank in wat triest weer naar buiten te kijken. Regen, wind guur, maar daar tussen de takjes een koolmees smullend van de inhoud van een cocosnoot. Een brutale Vlaamse gaai eet je aange-regen pinda's op.

De dag erna schitterend weer met een klein beetje vorst. Je wandeling over de Apenhuizenrenkweg levert prachtige plaatjes op. De berijpte bomen en het berijpte prikkeldraad is de mooiste kerstver-siering, die je maar kunt wensen. Je maakt een meditatieve wandeling door het landgoed Oostermaat. We houden afstand. Na 3 km. geeft Ds Gert Wijnstok je een tekst mee. Bij de doop van Jezus in de Jordaan zegt God: "Dit is mijn geliefde zoon". Mij schoot toen gelijk de wat eenvoudiger vertaling van Anne van der Meiden te binnen: "dit is ter iene van God, zo aw der allemaal iene van God bint".

Wat zouden wij in deze tijd tegen Jezus willen zeggen?

Weer 2 km. in stilte lopen, maar dan twee aan twee overdenken wat wij tegen Jezus zouden zeggen.

Ja wat??? "Na 2000 jaar vinden we nog steeds inspiratie uit jouw manier van leven!!

Maar ook: we hebben er met z'n allen wel een puinhoop van gemaakt! Wat zou Hij dan terug zeggen? Misschien wel: wacht niet op bijzondere momenten, maar maak momenten bijzonder.

Ons project voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika heeft ondanks alles toch nog €1.799,10 opgebracht. Daar zijn we erg blij mee. Met dank aan u allemaal.

We oriënteren ons nu op een volgend project.

Namens het ZWO, Gera Ploeg

A photograph of a man and a woman walking along a beach at sunset. The man is on the left, wearing a dark t-shirt and shorts, and a white hat. The woman is on the right, wearing a light-colored dress. They are walking towards the right. In the foreground, a small, fluffy dog is running on the wet sand. The ocean waves are breaking in the background, and the sky is a warm, golden color. The text is overlaid on the top part of the image.

*L*oof de Heer, want hij is goed
- eeuwig duurt zijn trouw -

Psalm 136,1

Bertus Grijsen

Op 17 december is Bertus Grijsen overleden, twee maanden ná zijn vrouw Dina. Hij werd geboren in Eibergen als tweede kind en oudste zoon van zeven kinderen. Hij heeft een fijne jeugd gehad, al was de oorlogstijd wel spannend. Al jong ontmoette hij zijn grote liefde Dina Klein Hazebroek uit Neede. Na hun huwelijk in 1959 gingen ze wonen op zijn oudershuis.

Daar werden de kinderen Ans, Tineke en Marjan geboren. Vanwege de kanalisering van de Berkel werden ze uitgekocht en verhuisden naar Colmschate waar Liesbeth werd geboren. Hij was een man met een visie op bedrijfsvoering en altijd vernieuwend bezig. Op het kerkelijk erf is Bertus actief geweest als diaken. Eind jaren tachtig werden ze weer uitgekocht en een nieuwe boerderij werd er gebouwd in Lettele. In 1998 hebben ze met Liesbeth en William woningruil gedaan en weer gingen ze verhuizen, nu naar Heeten. Er kwam meer tijd voor zijn familie en ze genoten volop van de klein- en achterkleinkinderen, van de vakanties en de paardenritjes, want een paardenman was hij met hart en ziel. De ziektes en het overlijden van zijn broer, van schoonzoon William en zijn vrouw Dina hebben hem erg geraakt. Na een ziekte van twee dagen is Bertus in alle rust overleden.

Bij de afscheidsdienst in het Dorpshuis 'Ons Centrum' in Okkenbroek werden passende woorden gesproken namens de kinderen en kleinkinderen. Centraal stond hun trouwtekst uit Jesaja 55:12 en Ps. 8 als scheppingspsalm. Daarna is hij 'met paard en wagen' naar zijn laatste rustplaats gebracht. Wij wensen de kinderen en klein- en achterkleinkinderen sterkte en Gods zegen toe bij het missen van deze authentieke, zorgzame familieman. Bertus zal in vele harten voort leven ...

Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink



Herman Schoolen



Op nieuwjaarsdag is gestorven Herman Schoolen in de leeftijd van 83 jaar. Samen met zijn vrouw Heintje woonde Herman aan de Oude Holterdijk 6. Herman werd geboren in Markelo op de boerderij als jongste van 4 broers. In Holten zat Herman op de lagere school. Op jonge leeftijd kwam hij bij Bakkerij Klumpers in Markelo. Daarna volgden enkele jaren bij MAVO-bouw.

Op het school- en volksfeest bij de Oude Molen ontmoette hij Heintje.

Zij trouwden op 5 juli 1968 in de kerk van Bathmen. Ruim dertig jaar was Herman werkzaam bij U-vlees in Holten, de slachterij. Het was hard werken, zowel lichamelijk als geestelijk, en hij maakte lange dagen. Als hij 's avonds thuis kwam was hij op. Na het eten zank hij neer in zijn stoel en genoot van een sigaretje.

Thuis verzorgde hij de pinken en was druk met grasmaaien en hooien.

In de winter was fretteren zijn hobby. Herman was een man van traditie en droeg zijn steentje bij in de buurt en genoot van gezelligheid. De laatste jaren ging zijn gezondheid achteruit maar hij gaf niet op en wilde wel 100 worden. Zijn overlijden stemt verdrietig maar er is ook dankbaarheid.

Tijdens de afscheidsdienst klonk zijn lievelingsmuziek. Uit de bijbel lazen we Psalm 31 vers 16a: 'Mijn tijden zijn in uw hand'. Aan God, die alle tijden in zijn handen houdt, vasthoudt, bewaart, hebben wij Herman toevertrouwd. Moge dit tot troost zijn voor Heintje, Henny en Harry, en kleinzoon Rens.

Ds. Hanneke Diermanse

Wim Smit

Op 4 januari 2022 is Wim Smit gestorven in de leeftijd van 81 jaar. Samen met zijn vrouw Desi woonde hij Looërmark 38. Al op jonge leeftijd, in 1984, verloor hij zijn vrouw Diny aan de dood. Hun beide kinderen Esther en Douwe waren toen resp. zes en vier jaar jong en moesten daardoor zonder hun moeder opgroeien. Dat was ook al de werkelijkheid van Wim zelf geweest, toen zijn ouders in zijn jonge jaren waren gescheiden.

De veertien jaar van zijn huwelijk met Desi was Wim aangewezen op haar liefdevolle, noodzakelijke zorg. Zij was als een moeder voor hem. En op haar beurt vond zij bij Wim de liefde die ze zelf nooit op deze wijze had gekend.

In zijn werkzame leven werkte Wim als analist in het ziekenhuis van Deventer. Ook daar zag hij steeds weer de kwetsbaarheid van het leven. En hij wist

hoezeer die kwetsbaarheid ook in het psychische of intermenselijke tragische sporen kan trekken. Was daarom het lied 'I Believe in Angels' van Abba zijn favoriet? In besloten kring luisterden we er 10 januari op de begraafplaats naar:

*When I know the time is right for me
I'll cross the stream, I Have a Dream.*

Om daar, bij God, de rust te vinden, die hem door Desi en de kinderen gegund wordt!

Ds. Gert Wijnstok

Anneke Haverslag – Haarman

Op zondagmorgen 2 januari 2022 overleed op 71-jarige leeftijd Anneke Haverslag – Haarman, oftewel "Anneke van de Singel". Want daar op boerderij "de Singel" in Zuidloo werd ze op 18 januari 1950 geboren. Na haar volgden nog een dochter en twee zoons. Anneke genoot van het buitenleven.

Maar ze voelde zich als oudste kind ook al vroeg verantwoordelijk voor het reilen en zeilen daar.

Ze pakte al snel mee aan. En zo werd het organiseren en het werken haar tweede natuur. Toen ze in 1974 met Herman Haverslag trouwde en in Holten ging wonen, wist hij meteen dat het huishouden bij haar in goede handen was. Ze kregen twee kinderen: Henri en Ineke. Daarna verhuisden ze naar Bathmen, naar de Deventerweg. Daar hebben ze jarenlang met veel plezier gewoond. Anneke voelde

zich thuis in het dorp met familie en kennissen om haar heen.

Ze was altijd betrokken en zorgzaam voor anderen. Ook de kerk lag haar na aan het hart.

Ze was contactpersoon, maakte schoon, schonk koffie en vulde kerstbakjes.

Helaas werd er in juli 2019 leukemie geconstateerd bij Anneke. En in april 2020 trof haar een beroerte.

Haar leven en dat van haar familie stond op de kop. Toch dook ze niet weg maar vocht zich een weg terug omhoog. Samen met Herman verhuisde ze naar de Polakstraat, waar ze beiden nog genoten van elkaar, van de kinderen en kleinkinderen én van de extra dagen die hen nog gegeven werden.

Ze was er dankbaar voor en uitte dat vaak. Daarom stonden we in haar afscheidsdienst stil bij de woorden van Psalm 23: 'De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets'. In het vertrouwen dat ze nu bij haar Heer is, hebben wij haar op Vredenhof te ruste gelegd.

Hanneke Overduin

ONDER VOORBEHOUD

Pynarello Kwartet



Op zondag 13 februari hopen we het Pynarello Kwartet in Bathmen te ontvangen. Dit is het uitgestelde concert van 18 april 2021 dat vanwege de Covid-19 epidemie niet door kon gaan.

Het Pynarello Kwartet bestaat uit Emeline Dessi – fluit, Eva Traa – viool, Sofie van der Schalie – altviool en Emma Kroon – cello. De 4 leden van het kwartet spelen allen in Pynarello, het spraakmakende muziekcollectief dat staand, uit het hoofd en zonder dirigent zinderende uitvoeringen van symfonisch repertoire verzorgt. Op het programma staan o.a. strijkkwartetten van Mozart en Schneider, strijktrio's van Beethoven en Röntgen en een trio voor fluit, viool en altviool van Beethoven.



**Zondag 13 februari 2022, Dorpskerk Bathmen.
Aanvang: 15.00 uur.**

**Toegang: incl. consumptie € 17,50, Donateurs € 12,50.
Jongeren tot 18 jaar gratis toegang.**

LET OP!

Toegang is alleen mogelijk op vertoon van een geldig Coronatoegangsbewijs. Als toegangsbewijs dient u een geldige QR-code op uw telefoon of een geprinte versie daarvan plus een identiteitsbewijs te kunnen tonen.

Gebed om woorden

**Wij bidden U om taal die ons bij elkaar brengt.
Niet tot een wij dat er altijd al was
maar een gemeente vol van verschillen.**

**Wij bidden U om woorden van goede moed,
geen vroom gebral dat de leegte vult,
de angst overschreeuwt, het verlies kleineert,
maar stille, kleine woorden
voor hoop, liefde, goedheid.**

**Wij bidden U om woorden
die heel maken wat gebroken is
tussen geliefden, in gezinnen, onder vrienden.**

**God, wij bidden U om taal,
om woorden die ons leren
te geloven wie U bent.**

- Ds. Werner Pieterse

Kinderkerstwandeling in Okkenbroek

Ook dit jaar is het gelukt om de kinderkerstdienst in Okkenbroek om te zetten naar een kinderkerstwandeling.

In de avonduren werd de route verlicht in het centrum van het dorp en konden bezoekers meerdere avonden in eigen tempo het moderne kerstverhaal volgen. Over de wijze uit het Oosten die herders en engelen tegen kwam, herbergiers, Herodes en zijn soldaten die allemaal te maken hadden met de Corona lockdown, waardoor het verhaal dit jaar toch een ander tintje kreeg.



Gelukkig was ook dit jaar het kerstkind veilig voor de machthebbers die geen andere koning dulden en geldt zijn boodschap nog steeds voor iedereen.

Met veel dank voor de organisatoren en iedereen die er aan meegewerkt heeft om de kerst in Okkenbroek zichtbaar te maken van kerststal en kerstboom tot aan adventsster en de mooie zang, dans en het toneelspel op gps.

We gaan voor een nieuw jaar met vreugdevolle boodschappen voor iedereen.

Elleke Brinkman

Na 16 jaar was het op zondag 26 december de laatste keer dat er via de kerktelefoon naar de kerkdiensten in Bathmen en Okkenbroek geluisterd kon worden. De techniek heeft het mogelijk gemaakt om op een mooiere en betere manier naar de diensten te luisteren.

Hopelijk gaan de mensen die er gebruik van maakten nu – al of niet geholpen door familie of vrienden – gebruik maken van kerkdienstgemist en blijven ze zo verbonden met onze gemeente.

Groeten,
Gerard Fransen





Lopend vuurtje

Ja ja, het gaat gebeuren. Twee teams met deelnemers uit Bathmen Okkenbroek en Lettele gaan mee doen aan de uitdaging om de Alpe d'Huez te beklimmen. Vanwege Covid is dit jaarlijkse evenement al twee keer afgelast. Drie keer is scheepsrecht dus op 2 juni 2022 zijn we als het goed is in Frankrijk. Ook ik heb me aangemeld. Ik wil de berg op gaan wandelen. In mijn omgeving ken ik té veel mensen die te maken hebben met de rotziekte kanker. Mensen die net de diagnose te horen hebben gekregen. Mensen die uitbehandeld zijn. En helaas mensen die er niet meer zijn. Door de berg op te gaan wil ik bij benadering mee maken wat mensen ervaren die deze ziekte hebben. Ongeloof, moedeloosheid, uitputting, successen, hoop

De slogan van dit evenement is:

“Opgeven is geen Optie”

Ik twijfel er niet aan dat ik ergens onderweg een punt bereik waar ik denk: ik kán niet meer. Ik hoop dat er dan mensen langs de kant staan die me een hart onder de riem steken zodat ik verder kan. Met de ervaringen op de berg denk ik dat ik beter in staat ben om als familie, vriendin of ouderling mensen met kanker te kunnen steunen.

Het team **LOPEND VUURTJE** gaat wandelend de berg op. Het team **FIETSEND VUURTJE**, u raadt het al, fietsend. We hebben om twee redenen gekozen voor deze naam. Ten eerste is de actie gepland in de week voorafgaand aan Pinksteren. De Heilige Geest wordt vaak voorgesteld als een vlam of een vuurtje. Het initiatief om mee te doen is gedaan vanuit onze PG Bathmen-Okkenbroek dus die verwijzing was passend. Tegelijk willen we deze actie als een lopend vuurtje door onze dorpen laten gaan, zodat we een zo hoog mogelijke opbrengst kunnen bijeenbrengen. De deelnemers branden van verlangen om acties op touw te zetten. Er zijn al wat eerste stappen gezet. U hoort ongetwijfeld regelmatig van ons via allerlei media.

Ankie Borger



Bij de kerkdiensten in februari

Online

In taakgroep vieringen blikten we donderdag 13 januari terug op wéér een feestperiode online. Dat terugblikken deden we ook online via Zoom. En al kan dat real life natuurlijk nooit vervangen, toch konden we onze kijkluisterervaringen delen. Daar gaan we later, als we weer offline bij elkaar kunnen komen, over doorpraten: over beeld, muziek, gesproken woord. Wat daarvan mogelijk mee blijft doen als er weer kerkgangers in de kerk zijn. En hoe je dat goed doet, als je weet dat je als kerkganger in de kerkdienst participeert in samen zingen en bidden.

Hoe kun je daarin thuisbijkluisteraars – live of later in de week – blijven boeien? We merken in ieder geval waardering voor de online kerkdiensten en voelen dat de coronatijd ons hier ongewild op nieuwe, nog ongebaande wegen brengt die de moeite van het doordenken waard zijn. Ondertussen was het de keuze om het noodgedwongen online steeds vanuit Bathmen te doen, omdat de kerkruimte daar voor online meer mogelijkheden biedt. Vrijwel elke online kerkdienst was wel een filmpje uit Okkenbroek te zien.

Kijk ze nog eens terug op YouTube: De drie kerken van BOL. En het gezin dat hiernaast staat afgebeeld zie je in:

Als babies gedoopt in de kerk van Okkenbroek.

Website

Kijk op de website voor de actuele informatie over de invulling van de kerkdiensten die – naar het zich laat aanzien – in februari vast ook weer offline in onze beide kerken zullen plaatsvinden. Deze hele maand is de kleur van het kerkelijk jaar groen. Want pas op woensdag 2 maart is het begin van de Veertigdagentijd die de dagen telt naar de late Paasdatum op 17 april.

*Namens het pastoresteam,
ds. Gert Wijnstok*



LEZINGEN

zondag 6 februari	Jesaja 6: 1-8; 1 Korintiërs 15: 1-11; Lucas 5: 1-11
zondag 13 februari	Jeremia 17: 5-10; 1 Korintiërs 15: 12-20; Lucas 6: 27-38
zondag 20 februari	Genesis 45: 3-15; 1 Korintiërs 15: 35-49; Lucas 6: 27-38
zondag 27 februari	Jeremia 7: 1-15; 1 Korintiërs 15: 50-58; Lucas 6: 39-49 + Lucas 7: 16
(as)woensdag 2 maart	Amos 5: 6-15; 2 Korintiërs 5: 20-6: 10; Matteüs 6: 1-6: 16-21
zondag 6 maart	Deuteronomium 5: 6-21; Romeinen 10: 8-13; Lucas 4: 1-13

VIERINGEN

Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten. De vieringen zijn live – digitaal – te bekijken en te beluisteren via kerkdienstgemist.nl en ook op een ander moment terug te zien.

zaterdag 5 februari

18.30 Avondgebed Dijkhuis met mevr. Hanneke Overduin

collecte: Diaconie en kerk

zondag 6 februari 6e zondag van Epifanie

10.00 Eredienst Bathmen met ds. Gert Wijnstok
Kinderkerk

10.00 Eredienst Okkenbroek met pastor mw. A. van Herwijnen (Holten)
Maaltijd van de Heer

collecte: Kerk in Actie: Oeganda

zaterdag 12 februari

19.00 Vesper Bathmen

zondag 13 februari 7e zondag van Epifanie

10.00 Eredienst Bathmen met ds. Hanneke Diermanse

collecte: Kerk in Actie: Nepal

zaterdag 19 februari

18.30 Avondgebed Dijkhuis met ds. Gert Wijnstok

zondag 20 februari 8e zondag van Epifanie

10.00 Eredienst Bathmen met ds. J. Kool (Vorden)

10.00 Eredienst Okkenbroek met ds. Gert Wijnstok
Kindernevendienst

collecte: Leprastichting

zaterdag 26 februari

19.00 Vesper Bathmen

zondag 27 februari 9e zondag van Epifanie

10.00 Eredienst Bathmen met ds. H. Schuurman (Colmschate)

zaterdag 5 maart

18.30 Avondgebed Dijkhuis met mevr. Ans Steunenberg (Holten)

zondag 6 maart 1e zondag van de 40 dagentijd

10.00 Eredienst Bathmen met ds. Hanneke Diermanse
Maaltijd van de Heer

10.00 Eredienst Okkenbroek met ds. A. Kruihof-Looije (Zwolle)

collecte: Leprastichting



COLOFON

Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar

Redactieleden Henk Oplaat
Martien Vermeulen
Géke Veldwachter

Opmaak en eindredactie Henk Broekhuis
Wil Mandersloot
Janneke van Schooten

redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl



Het volgende **Baoken**
komt uit op
vrijdag 25 februari
Lever je kopij uiterlijk
woensdag 9 februari
12 uur 's middags aan!

kopij kunt u sturen naar:
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

We vragen iedereen die niet op een foto
in Het Baoken wil komen,
zich te melden bij de redactie.
Als u geen bezwaar heeft,
hoeft u niets te ondernemen.

<i>Verschijningsdatum</i>	<i>kopij inleveren vóór</i>
---------------------------	-----------------------------

25 maart	9 maart
22 april	6 april
3 juni	18 mei

GOED OM TE WETEN

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN
<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>

Beheer/berichten voor website:
website@kerkbathmenokkenbroek.nl

Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228
Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3

Scriba

Henk van der Kolk, 06 15408989
e-mail: scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl

Voorzitter kerkenraad

Frits Mandersloot, tel. 0570 540294
e-mail: voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl

Predikant

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl
ds. Gert Wijnstok, tel. 06 10459883
ds. Hanneke Diermanse, tel. 06 12530281

Kerkelijk werker

kerkelijkwerker@kerkbathmenokkenbroek.nl
Hanneke Overduin, tel. 0570 854652 / 06 50968134

Ledenadministratie en

aan- en afmelden Baoken

Griet Wartena, tel. 0570 542779 / 06 18832765
e-mail:
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl

Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, tel. 06 11608714
e-mail: verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl

Kosterszaken

e-mail: koster@kerkbathmenokkenbroek.nl

Vervoer van / naar kerk Bathmen

Gerard Fransen, tel. 0570 654703

Vervoer van / naar kerk Okkenbroek

Jeroen Koldewijn, tel. 0570 551075

Melden ziekenhuis of verpleeghuis opname / ontslag

Hermien Brinkman, tel. 0570 543175
b.g.g. Mieneke Jansen, tel. 0570 541320

Voor uitvaartdienst

neem a.u.b. contact op met
predikant of kerkelijk werker

Banknummers

Kerkelijke bijdrage: NL32RABO0373726511
Algemeen: NL91RABO0305703714
ZWO: NL60RABO0305737155
Diaconie: NL94RABO0305703854

TIPS BIJ PASTORAAT

EEN ZIELEHERDER IS LIFE COACH EN THERAPEUT IN ÉÉN! HIER WAT TIPS OVER VERSCHILLENDE STIJLEN VAN AANPAK!



NON-DIRECTIEF

DOMINEE, IK VOEL ME NIET ZO FIJN...

HMM-HMMM...



ANALYTISCH

DOMINEE, IK VOEL ME NIET ZO FIJN...

EN HOE KOMT DAT, DENKT U?



SPIEGELEND

DOMINEE, IK VOEL ME NIET ZO FIJN...

VOLGENS MIJ HOOR IK U ZEGGEN DAT U ZICH NIET ZO FIJN VOELT...

KLOPT DAT?



OPLOSSINGSGERICHT

DOMINEE, IK VOEL ME NIET ZO FIJN...

EN WAT DENKT U DAARAAN TE GAAN DOEN?



CONFRONTEREND

DOMINEE, IK VOEL ME NIET ZO FIJN...

JA, VINDT U HET GEK?!



AF EN TOE ONTVANGT DOMINEE DE HEER EEN TROUWLUSTIG STEL ...

WIJ HEBBEN NIKS MET HET GELOOF HOOR...

...MAAR WE VINDEN UW KERK ZO'N MOOIE TROUWLOCATIE!

OH, ZO'N STELLETJE!

NOU, VOORUIT DAN MAAR WEER...



KUNT U ER EEN ECHTE TROUWDIENST VAN MAKEN? DAT ZULLEN DE OPA'S EN OMA'S VAST LEUK VINDEN!

JA, GEINIG!

WE GELOVEN NIET IN GOD...

...MAAR IK HEB WEL HET GEVOEL DAT ER MEÉR IS...

...IETS GROTERS WAAR WIJ ONDERDEEL VAN ZIJN...

"GEINIG"?

...DAT ONS BINDT!

IETS WAT ONS "DRAAGT" ZEG MAAR.

