

Jaargang 7, nr. 5, mei 2022



Baoken

Kerkblad voor Bathmen-Okkenbroek



- VEERKRACHT
- 21 mei: Actiedag
Alpe d'HuZes
- Wake Oekraïne



Protestantse Gemeente
Bathmen - Okkenbroek

Van de redactie

Met dit nieuwe Baaken in de hand is er weer van alles in te lezen, maar niet alleen te lezen Houdt uw agenda maar in de buurt, want er zijn weer heel veel nieuwe activiteiten waar u op gewezen wordt en zeker ook van harte welkom bent.

De data staan er allemaal in:

10 mei

16 t/m 22 mei

21 mei

22 mei

24 mei

26 mei

27 mei

3 juni



Wat er die data allemaal gebeuren gaat? Heel wat kan ik uit betrouwbare bron melden. Hoezo, de kerk saai? Laat u op al deze data verrassen en er zullen heel wat blijde gezichten te zien zijn!

Voor nu weer veel leesplezier!

De redactie, Wil Mandersloot



Kijk ook eens op: <http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>
Reacties kunt u sturen naar:
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

Inhoud

Jaargang 7, nr. 5, mei 2022

2	Inhoud en redactie
3	Overweging
4	Kerkenraad
5-7	Pastoresteam
8-9	Anouk van Luik In gesprek met ...
10-11	Kerkrentmeesters
12	Verkeningscommissie
13-15	Diaconie/ZWO
16	De dictator
17	In Memoriam
18	Bezinning en Ontmoeting
19	Alpe d'HuZes
20	Wake Oekraïne
21	Bij de Vieringen
22	Vieringen
23	Colofon
24	Strip Dominee de Heer

Bij de voorpagina:

Het koper is weer gepoetst en kan er weer even tegen.

Foto: Thea Meijerink



Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.

Een groot deel van de wereld is in shock om de beelden van Boetsja, een voorstad van Kiev. Lijken liggen slordig aan de kant van de weg. Een man ligt er met zijn fiets tussen zijn benen, al fietsend neergeschoten. Het zijn verschrikkelijke beelden. Bij mij roept dat beelden wakker van het Vietnamese dorpje My Lai in 1968. Daar zou een afdeling van de Vietcong zitten.

Amerikaanse militairen benaderden het dorp van twee kanten en schoten vrijwel iedereen dood, bijna uitsluitend vrouwen, kinderen en ouderen. De Amerikaanse overheid ontkende aanvankelijk de slachtpartij, maar uiteindelijk kwam de waarheid wel aan het licht van meer dan 500 doden.



Voor mij, jongen van bijna 18 jaar, was het dubbel schokkend. Niet alleen waren de beelden van dode mensen menonterend, ook mijn waardering voor de Amerikanen ging aan gruzelementen. In de lagere school leeftijd had ik boeken over de oorlog verslonden en waren de Amerikanen mijn helden geworden, die

West-Europa, en dus ook ons land hadden bevrijd. Zij hadden voor de goede zaak gestreden en grote offers gebracht. Margraten telt ruim 17.500 graven van Amerikaanse soldaten. Hoe was het toch mogelijk dat mijn helden moordenaars waren geworden? Blijkbaar zit de wereld dus ook zo in elkaar. Die momenten van wanhoop over onrecht en geweld hebben zich herhaald in de jaren die volgden. Steeds weer die verbijstering dat mensen volstrekt onschuldige medemensen met veel geweld vermoorden.

Die verbijstering en die wanhoop 'om leven dat verloopt', krijgt tegenwicht en wordt weersproken door dat 4de couplet van dat prachtige lied van Sytze de Vries. Het verwoordt de hoop dat het anders kan, de hoop op het bruiloftsfeest, de hoop dat wat fundamenteel scheefgegroeid is toch rechtgetrokken zal worden.

Het helpt mij vooral niet cynisch te worden. Om de kracht van het lied ten volle te ervaren moet je het wel zingen. Want met organist Klaas Stok zeg ik: "Ik zing en daarom geloof ik". Zo draagt het lied van hoop, liefde en vertrouwen mij in leven en dood.

Ds. Henk van Es



Veerkracht!!

De afgelopen week werden in Den Haag de Invictus Games gehouden: een internationaal multi-sportevenement voor militairen en veteranen, die psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt in het leger. Ik heb niet alles gezien maar wel genoeg om onder de indruk te zijn van de veerkracht die de deelnemers lieten zien. Na ingrijpende gebeurtenissen en zware verwondingen hebben ze weer invulling gegeven aan hun leven, nieuwe ambities centraal gesteld en deden ze nu mee aan dit sportevenement.

Ook in de bijbel staan veel verhalen van mensen die veerkracht tonen, na tegenslagen hun leven weer nieuw perspectief geven. Het verhaal van Jozef bijvoorbeeld. Als slaaf verkocht door zijn broers en in de gevangenis gegooid

voor iets wat hij niet had gedaan. Maar uiteindelijk verantwoordelijk voor het oplossen van de hongersnood in Egypte. Over veerkracht gesproken!

Uit de verhalen van de deelnemers aan de Invictus Games, maar ook uit het verhaal van Jozef blijkt dat veerkracht niet iets is dat je alleen doet. In verhalen van sporters kwam naar voren hoe belangrijk steun van familie, van vrienden en van collega sporters daarbij is geweest. En ook in de bijbelverhalen wordt steeds weer duidelijk dat voor veerkracht liefde, aandacht en steun van anderen onmisbaar is.

Veerkracht wordt nu ook gevraagd van de inwoners uit Oekraïne. Daarvoor hebben ook zij liefde, aandacht en steun nodig. Laten we in deze tijd na Pasen daaraan met elkaar invulling blijven geven. Met het voorbeeld van Jezus op ons netvlies, kampioen in het steunen van mensen om het leven weer op te pakken als het tegen heeft gezeten. Over veerkracht gesproken!

Frits Mandersloot

Wake Oekraïne

Iedere woensdagavond is er een wake voor Oekraïne in de kerk in Bathmen. We hebben besloten de tijden wat aan te passen. De wake begint om 19.00 uur en duurt tot 19.30 uur. Weet u welkom om binnen te lopen, even stil te worden, een kaarsje aan te steken en naar muziek te luisteren.

PREDIKANTEN



GERT WIJNSTOK

werkdagen:
maandag, dinsdag, vrijdag

tel. 06 104 598 83

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl



HANNEKE DIERMANSE

werkdagen:
dinsdag, woensdag, donderdag

tel. 06 125 302 81

KERKELIJK WERKER



HANNEKE OVERDUIN

werkdagen:
maandag, dinsdag en donderdag

tel. 0570 - 85 46 52

mob. 06 509 681 34

hanneke.overduin@gmail.com

'Vertrouwen op VEERKRACHT'

Het bezinningsthema rondom Alpe d'HuZes is *veerkracht*. Dat zal u vast niet ontgaan zijn. Een prachtig thema, wat mij betreft, dat ons wil helpen om met de spanning én de ontspanning, met de last én de lust van het leven om te gaan. Het is eigenlijk het elastiek van ons leven. Maar soms is de rek er een beetje uit. Wat kun je daaraan doen? Kun je veerkracht oefenen en kun je er een voorraadje van opbouwen?

Luuc Smit, hulpverlener en docent Social Work, zegt daarover: 'Veerkracht stelt mensen in staat om om te gaan met wat er in het leven gebeurt. Er komt van alles op je pad, zowel positieve als negatieve ervaringen. Veerkracht helpt je om die ervaringen op te vangen en te verenigen in je leven. Ieder mens wordt geboren met veerkracht, maar je moet de veer wel gebruiken om hem soepel te houden. En je moet ook de kans krijgen hem te ontwikkelen. Door als kind kleine tegenslagen te verwerken, leer je te vertrouwen op je eigen veerkracht.

Om je veerkracht te vergroten moet je goed voor jezelf zorgen op alle fronten. Zie de tien tips van Luuc onderaan dit stukje ...

Religie/geloof die je dagelijks leven doordrenkt is hier helpend in.

Het helpt je namelijk om je met andere mensen te verbinden. En als je de hoogte- en de dieptepunten in je leven met elkaar kunt delen, helpt dat om mooie en vervelende ervaringen op

te vangen. Geef een ander aandacht en warmte en je eigen veerkracht en die van de ander neemt toe!

Voor mijzelf gesproken heeft veerkracht ook heel erg met vertrouwen te maken. Vertrouwen in jezelf: in je eigen kracht, je eigen talenten en (on-)mogelijkheden. Durven vallen en ook weer opstaan, en daarvan groeien als mens. Juist omdat je weet dat er altijd mensen zijn die om je heen staan en dat er altijd iemand is die met je meegaat en die je draagt. Vertrouwen dus ook in je medemens, je naaste én Vertrouwen in je Maker, je Schepper. Of om het met andere woorden te zeggen: Als de rek eruit is, moet je rustig aan doen, mensen opzoeken die lief voor je zijn, die je vertrouwt. En natuurlijk onze lieve Heer. En dan, vroeg of laat, kan je weer verder.

De teams van Alpe d'HuZes zijn bezig geld in te zamelen voor kanker. Een slopende ziekte die

heel wat veerkracht vraagt van de patiënt zelf en zijn/haar omgeving. Veel onderzoek wordt gedaan naar de kwaliteit van leven. Kom daarom op dinsdag **10 mei** 's avonds naar de Dorpskerk in Bathmen, dan wordt u hierover bijgepraat en kunt u meteen de 'expositie' over veerkracht bewonderen. Want het gaat in het leven niet om hoe hard we lopen of hoe hoog we klimmen, maar hoe goed we veren!

Hanneke Overduin



Hoe vergroot je je veerkracht?

Tien tips van Luuc Smit:

- 1 Zorg voor voldoende nachtrust.
- 2 Eet goed en gezond.
- 3 Doe een sport die je leuk vindt en plan je afspraken naast je sport in plaats van andersom.
- 4 Gebruik en deel je humor, kijk geregeld een leuke film of lees een grappig boek.
- 5 Religie en meditatie helpen - als dat tenminste bij je past.
- 6 Heb oog voor je collega.
- 7 Doe in je vrije tijd ook dingen die niet nuttig zijn, maar wel leuk.
- 8 Zorg voor afwisselend werk of voor afwisseling in je werkzaamheden.
- 9 Leer van de dingen die fout gingen.
- 10 Sta stil bij wat goed ging en buit uit wat je goed kunt.

Inzicht in Huis van je Leven

Stel je leven voor als een huis met verschillende ruimtes. Eén daarvan is de lichaamskamer. Bij ziekte vindt in deze ruimte ongewild van alles plaats, dat ook impact heeft op de andere vertrekken. Met het model van het 'Huis van je Leven' kun je hierover reflecteren.

Een huis met zeven kamers

Ik heb er al vaker over gesproken en geschreven. Mirjam van Pagée en Ingrid Schoen bedachten voor hun werk als trainer/coach de methode 'Huis van je Leven' om mensen meer grip op hun leven te laten krijgen. Mensen zijn visueel ingesteld en het beeld van het huis met allerlei verschillende ruimtes prikkelt je verbeelding en helpt om onderscheid te maken bij van alles wat het leven met zich meebrengt.

Zo ook bij ziekte. Die manifesteert zich in de lichaamskamer en heeft bij griep bijvoorbeeld tot gevolg dat je een aantal dagen niet in de 'werkkamer' kunt zijn: de ruimte van je baan, school, studie of vrijwilligerswerk. En ook ten aanzien van veel dingen in de 'bijkeuken': de ruimte van je huishouden en klussen in en om het huis, merk je dat je helemaal niet fit bent om al die dingen te doen waar je normaal gesproken energie genoeg voor hebt.



Kanker is één van de ziektes die tijdelijk of chronisch ingrijpender gevolgen heeft en zich zeker ook laat voelen in de andere vertrekken van je levenshuis.

Zo kunnen in de 'papierwinkel', de ruimte van onder andere de financiën, opeens grote vragen spelen die samenhangen met je inkomsten uit de 'werkkamer'.

En het mogelijk niet net als altijd naar buiten kunnen in de 'vrijetijdskamer', terwijl je juist echt een buitenmens bent, valt zwaar. En die ene datum van de volgende afspraak met de dokter is in de 'relatiekamer': de ruimte van familie en vrienden, en de 'binnenplaats': de plek van zingeving, spiritualiteit stééds voelbaar aanwezig.

Inzicht

Het bericht dat je kanker hebt, doet van het ene op het andere moment je leven kantelen. En niet alleen dat van jou, zo merk je meteen in de 'relatiekamer' en 'werkruimte'.

Het model van het huis met de zeven kamers kan dan helpen om, naast wat nu nodig is in de 'lichaamskamer', overzicht te krijgen in de kluwen van vragen, angst en hoop die bezit hebben genomen van je leven.

Overzicht ontstaat door de andere vertrekken één voor één te bezoeken.

Zo krijg je inzicht in de dingen die om een oplossing vragen, bijvoorbeeld praktisch in de 'bijkeuken'. Maar ook ontdek je welke ruimtes je energie geven of mogelijk kunnen gaan geven. Dat verschilt per situatie en van mens tot mens. Terwijl de één het fijn vindt om in de 'relatiekamer' steeds anderen te treffen, is een ander graag ook alleen in de 'binnenplaats'.

Hoe het ook zij: het onderscheiden tussen de verschillende kamers is tot slot belangrijk om inzicht te krijgen hoe jij zelf actor kunt blijven in je levenshuis.

Want weliswaar ben je ziek, maar dat betekent niet dat je levensruimte daarmee tot de lichaamskamer is gekrompen.

Een pastoraal gesprek is één van de mogelijkheden om dit inzicht te verkrijgen en te ontdekken en gaan ervaren wat je in deze nieuwe situatie nodig hebt en met welke ruimte(s) dit te maken heeft.

Mirjam

De bedenkers van het Huis van je Leven waren net goed op stoom voor een vervolgproject in dit kader, toen bij Mirjam de ziekte ALS werd gediagnosticeerd. Ingrid vertelt hierover in het Werkboek waar ze toen mee bezig waren: 'Dat zette haar leven uiteraard op zijn kop. Ook op mij en mijn leven heeft deze situatie veel impact. Met een glimlach constateren we echter dat ook in deze moeilijke levensfase het Huis van je Leven in onze gesprekken een belangrijk hulpmiddel blijft. Ik ben blij dat we het nog kunnen samen: de ontwikkelkamer induiken voor het Werkboek Huis van je Leven.'

Van een afstand raakte het me toen mijn collega Carla mij regelmatig vertelde van haar vriendin Mirjam. Hoe zij tot vrijwel het laatst van haar leven niet alleen maar doorbracht in de 'lichaamskamer', maar ondanks steeds meer beperkingen door ALS mee bleef doen in de andere vertrekken van haar levenshuis. Waarvan een vriendinnenweekend – in de 'relatiekamer', 'vrijetijdskamer' en 'binnenplaats' – voor allemaal een onvergetelijke herinnering werd.

Ds. Gert Wijnstok

Ties Kram

Vorig jaar heb ik mijn baan opgezegd en ben begonnen aan de Pabo. Dat was altijd al mijn droom. Na vijf jaar werken als onderhoudsmonteur van melkrobots wist ik dat ik dit niet mijn hele leven wilde doen. Als ik minder mijn vrienden achterna was gelopen had ik nooit voor techniek gekozen. Zorg trekt me ook. Misschien beland ik nog eens in het speciaal onderwijs. Ik houd van kinderen, van mensen, van dingen organiseren en van muziek. Muziek doet wat met je. Ze zet je aan het denken, meer dan woorden!



Tien jaar geleden begonnen we op De Waerdenborch een bandje, en we zijn nog steeds Alive! in dezelfde bezetting. Met zijn vijven maken we rock en roll uit de jaren '80 en '90 met een eigen twist. Mensen weten ons goed te vinden, we treden zo'n 35 keer per jaar op, bij bruiloften, partijen en tentfeesten. We vieren dat op 21 mei met een groot feest in het weiland van onze buurman. Er zijn nog kaarten beschikbaar maar het loopt al aardig storm, hartstikke leuk.

Ik zou het jammer vinden als de kerk er niet zou zijn, maar op zondag kom ik er niet meer. Dat vind ik een lastige gedachte. De kerk zegt me meer dan het geloof. De gemeenschap, het samen zijn, voor en met elkaar, dat vind ik mooi. Ik ken er mensen, ging vroeger naar de kerk en naar Provider - we zijn een paar keer in een synagoge geweest, hebben gekookt voor daklozen, zijn met een groep naar Rusland gegaan. Maar nu?

Misschien is het geloof achterhaald, ik geloof niet in een god als persoon. Wat betekent de kerk dan, vraag ik me af. Je leven begint en eindigt in de kerk en je deelt er lief en leed. Ik help mee bij het vreemd gaan van de kerk. Voor de mensen die niet weten wat het is: het is een bijzondere avond in de kerk, denk als setting aan statafels en ook stoelen. Er zijn gastsprekers, live muziek, moderne liedjes, gelegenheidsformaties en ook de dominee voegt inspiratie toe. Na afloop drinken we nog wat en sommigen gaan door naar het café, net als vroeger. Er komen veel mensen die er anders niet komen, ze vinden het leuk en bijzonder. Dit jaar gaat de kerk op vrijdag 7 oktober vreemd, zet dat maar alvast in je agenda.

Ik heb een paar jaar in het bestuur van de Plattelandsjongeren gezeten. Mijn periode als bestuurslid zit er net op. Voor de boeldag zijn we met 100 vrijwilligers een week lang druk. Maar dat is ook leuk en gezellig, ik doe graag dingen met andere mensen. Maandagavond biljart ik bij ZuidleoDOS, een biljartvereniging en vriendengroep ineen. Daar vind je terug wat ik zo mooi vind aan Bathmen, iedereen is welkom, of je nou 17 of 30 bent. In juli organiseren we met een leuk groepje weer een biljarttoernooi in het weiland, er komen mensen van heinde en ver op af. Mijn tenniscroepje is net ter ziele.

Sinds de lagere school hadden we een gemengd team, dat is al die tijd leuk gebleven. In het weekend ga ik met vrienden vaak naar muziekbandjes luisteren, van Boh Foi Toch tot Amerikaanse hardrock, van softrock in Tilburg tot een pop band in de Ziggo Dome.

Ja, ik heb ook een vriendin, twee jaar nu. Of ik daar mee wil trouwen? Los van de vraag of we willen trouwen, ik neem niet voor de lol een relatie, dan blijf ik liever vrijgezel. Waarom een relatie? Omdat ik van haar houd. We maken tijd voor elkaar, zijn graag samen, willen iets opbouwen en samen oud worden. Ik zou graag in Bathmen blijven wonen, op een basisschool gaan werken op fietsafstand, misschien wel in Bathmen zelf. Ik hoor van medestudenten vaak dat ze niet in hun eigen dorp les zouden willen geven. Dat lijkt mij nou juist heel leuk, ik ben in mijn werk niet anders dan daarbuiten. En dan ook een dag in de week muzikles geven op school. Basgitaar heb ik mezelf aangeleerd, maar ik heb 8 jaar accordeonles gehad. Mijn muziekjuf organiseerde ook altijd samenspel, dat was voor mij je van het. Toen ik een andere juf kreeg die dat niet meer organiseerde, ben ik gestopt. Accordeon is zo'n leuk instrument met kinderen, je kunt er heel veel mee. Kortom: dromen genoeg en ik maak ze graag werkelijk!



Jaarrekening 2021 PG Bathmen–Okkenbroek vastgesteld 11 april 2022

De jaarrekening 2021 van Protestantse Gemeente Bathmen–Okkenbroek is op 11 april jl. door de kerkenraad vastgesteld.

Deze vastgestelde jaarrekening 2021 ligt vanaf 8 mei gedurende 2 weken ter inzage en is inmiddels gecontroleerd door Van Deutekom BV administratie & Advies te Elburg. Zij verzorgen voor vele kerken in de regio de controle van jaarrekeningen op een onafhankelijke wijze waarbij zij kennis hebben van de richtlijnen van de CCBB (Classicale Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken)

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek			Verkort overzicht
			na stelselwijziging
Jaarrekening 2021, begroting 2021, jaarrekening 2020	Begroting 2021	Jaarrekening 2021	Jaarrekening 2020
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	€ 26.900	€ 30.706	€ 25.430
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	€ 23.500	€ 18.893	€ 7.937
Opbrengst levend geld	€ 175.500	€ 168.564	€ 175.440
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	€ 12.700	€ 15.206	€ 43.594
Totaal baten A	€ 238.600	€ 233.369	€ 252.401
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen, incl. afschrijvingen	€ 67.500	€ 336.488	€ 50.692
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	€ 126.750	€ 126.490	€ 130.709
Kosten kerkdiensten, catechese, taakgroepen, etc.	€ 12.700	€ 8.526	€ 8.253
Verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 13.300	€ 13.176	€ 13.557
Salarissen en vergoedingen, organisten, kosters	€ 16.550	€ 19.037	€ 14.793
Kosten beheer en administratie	€ 28.500	€ 28.629	€ 29.646
Rentelasten/bankkosten	€ 8.500	€ 4.842	€ 4.188
Totaal lasten A	€ 273.800	€ 537.188	€ 251.838
Operationeel resultaat (A)	€ -35.200	€ -303.819	€ 563
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten waardering onroerende zaken	€ -	€ 58.408	€ 416.900
Incidentele baten waardering effecten	€ -	€ 128.648	
Incidentele lasten	€ -500		€ -39.247
Incidentele baten en lasten (B)	€ -500	€ 187.056	€ 377.653
Resultaat verslagjaar (A + B)	€ -35.700	€ -116.763	€ 378.216
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)	€ -	€ 714.270	€ 51.610
Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)	€ -	€ -506.196	€ -421.383
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen	€ -	€ 208.074	€ -369.773
Resultaat naar Algemene Reserve	€ -35.700	€ 91.311	€ 8.443

Door de verwerking in FRIS (Financieel Rapportage en Informatie Systeem, het online verslagleggingspakket van de landelijke kerk) moest er een aanpassing van de post 'onderhoudsfonds kerkelijke gebouwen' naar een onderhoudsvoorziening 'bestemmingsreserve restauratie' komen.

Het geld dat wij in het verleden gereserveerd en bestemd hadden voor onderhoud van kerkelijke gebouwen, hadden wij in het onderhoudsfonds geplaatst. Echter volgens het nieuwe stelsel van de landelijke kerk dient het gelabelde geld als onderhoudsvoorziening geboekt te worden, zijnde een bedrag van € 285.0000. Het overige niet gelabelde geld blijft in het onderhoudsfonds. Dat maakt eenmalig een aantal verschuivingen in o.a. de post kosten kerkelijke gebouwen, met daardoor een boekhoudkundig tekort van € 303.819. Feitelijk is het tekort € 303.819 minus € 285.000 = € 18.849 en dat is een 'mooi resultaat' gelet op een begroot tekort van € 35.700.

Na het verwerken van de incidentele baten en lasten, onder meer door stijging van de WOZ waarden van onze pastorieën, waarde beleggingen enz. en het onttrekkingen van en toevoegingen aan bestemmingsreserves komt het resultaat naar Algemene reserve (toevoeging aan eigen vermogen) uit op plus € 91.311.



Over de gehele linie volgt de jaarrekening de begrote bedragen van 2021 met aan de lastenzijde een aantal meevallers.

Het positievere resultaat komt door een aantal feiten (met afgeronde bedragen):

- Verwerking van het rendement van 3,2% over de beleggingen met sinds juni 2021 uitbreiding van belegd vermogen met € 150.000
- Iets lagere opbrengst van levend geld t.o.v. begroting (- € 7.000)
- Lagere onderhoudskosten van kerkelijke gebouwen dan begroot maar gelijk aan 2020 (- € 11.000)
- Lagere kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten door mindere fysieke diensten (- € 4.000)
- Hogere salariskosten en vergoedingen dat veroorzaakt is door de kosten van een presentje voor alle 250 vrijwilligers, aangeboden voor Pinksteren (+ € 2.500)
- Lagere rentelasten en bankkosten dan begroot (- € 3.600)

Het College van Kerkrentmeesters wil blijven werken aan een baten en lasten exploitatie met een beperkt tekort. Er zijn niet veel knoppen waaraan gedraaid kan worden, dat onder aan de streep tot flinke verbetering van het resultaat zal gaan leiden.

Punten waaraan gewerkt wordt dan wel gaat worden zijn:

- Hogere opbrengst actie Kerkbalans (2022 ondanks corona een bijna vergelijkbare opbrengst dan in 2021!)
- Meer verhuur van beide kerken
- Energie besparen door andere toepassingen van verwarmen en beter isoleren van kerken
- Hoger rendement beleggingen en eigen vermogen
- Pastorale team in balans met omvang van gemeente.
- Kosten daar waar mogelijk verder terugbrengen
- Op termijn andere invulling (gebruik, verhuur, evt. -deel-verkoop) van kerk en pastorie Okkenbroek

Voor vragen en inzage in de gewijzigde jaarrekening kunt u terecht bij Marian Jansen (0570-551675) en André Olden (06-11608714).

Verkenningcommissie toekomst kerk Okkenbroek

In de afgelopen twee maanden, maart en april, hebben we de laatste puzzelstukjes op hun plaats weten te leggen. Allereerst hebben we ruimschoots gelegenheid geboden aan alle mensen in en rondom Okkenbroek om met ons in gesprek te gaan over de mogelijke toekomst van de kerk in Okkenbroek. Daarbij stonden de navolgende vragen centraal:

- 1) Wat is voor u de waarde van de Okkenbroekse kerk als gebouw en als geloofsgemeenschap?
- 2) Welke waarde(n) moeten we goed bewaken (en willen we behouden)?
- 3) Wat is niet aantrekkelijk, nu en in de toekomst?
- 4) Welke kansen en mogelijkheden ziet u, hebt u ideeën en suggesties?

In Okkenbroek zijn er begin maart twee bijeenkomsten geweest: één tijdens de koffieochtend in het Noaberhuus en één inloopavond in het dorps huis Ons Centrum. Vervolgens hebben we half maart tijdens de gemeenteavond voor leden van onze kerk ook uitgebreid aandacht besteed aan de vier hierboven genoemde vragen.

Alle drie de bijeenkomsten waren goed bezocht, hebben tot levendige gesprekken geleid en hebben ook belangrijke en waardevolle input voor ons eindverslag opgeleverd. Heel veel dank daarvoor.

De maand april stond vervolgens in het teken van het verwerken van alle informatie en het opschrijven van al onze bevindingen, zodat we begin mei ons verhaal klaar hebben en kunnen aanbieden aan de (voorzitter van de) kerkenraad. Vervolgens is het aan de kerkenraad om op basis van alles wat wij hebben aangedragen tot een besluit en een keuze te komen hoe het nu verder moet.

Voor alle duidelijkheid tenslotte nog het volgende. Onze opdracht als verkenningcommissie was en is het puur om de effecten en de gevolgen van de verschillende opties of scenario's op een rijtje te zetten en zo goed mogelijk in kaart te brengen. Onze opdracht was het **niet** om met een advies te komen. Wij dragen aan en de kerkenraad maakt uiteindelijk de keuze en neemt de besluiten.

*Ria Broekhuis, Mientje Bosman, Annie Welgraven, Hans Möller,
Harry Borninkhof, Wim Scholthof en Theo Overduin.*

Koper poetsen Okkenbroek

Op donderdagmorgen 31 maart hebben we met een groepje alle koper in de kerk van Okkenbroek weer keurig opgepoetst. Dat had ook wel even weer een beurtje nodig na 2 jaar overslaan. Het was een zeer gezellige ochtend. Onder het werken werd er gezellig gekeuveld, en natuurlijk was er koffie met cake. De morgen was snel gevuld en het koper blinkt weer als vanouds. Alle helpers heel erg bedankt.

Thea Meijerink



Vaststelling jaarrekening

Tijdens de op 1 maart j.l. gehouden diaconievergadering werd de jaarrekening 2021 van de diaconie toegelicht en vastgesteld. De baten bedroegen € 20.326,- de lasten bedroegen € 20.556,-.

Er is een klein negatief resultaat van € 230,-.

De gehele jaarrekening 2021 zal ter inzage worden gelegd gedurende veertien dagen na het uitkomen van deze Baoken bij het secretariaat bij mvr. Petri van der Kolk, Oerdijk 121 Lettele, u kunt deze inzien na afspraak.

Hartelijk dank

Hierbij een speciaal woord van dank aan Tonny in 't Hof voor het opstellen van deze jaarrekening, en aan Pieter Hollemans en Dick van Dijk voor de nacontrole.

Namens alle diakenen, Jan Stegink

	2021 rekening €	Boekjaar 2021 begroting €	2020 rekening €
Baten			
80 Baten onroerende zaken	0	0	0
81 Rentebaten en dividenden	3.016	1.750	308
82 Bijzondere baten	0	0	15.000
83 Bijdragen levend geld	10.537	8.000	9.571
84 Door te zenden collecten en bijdragen derden	6.773	7.000	5.587
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal a	20.326	16.750	30.466
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Lasten			
40 afschrijving overige inventaris	0	1.000	1.220
41 Lasten overige onroerende zaken en inventarissen excl. Afschrijvingen	0	0	0
43 bijzondere lasten	0	0	15.908
44 Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten	998	1.000	823
45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen	2.088	2.500	2.142
46 Salarissen en vergoedingen	0	0	0
47 Kosten beheer en administratie	0	500	338
48 Bankkosten	394	400	338
50 Diakonaal werk plaatselijk	7.798	7.000	4.442
51 Diakonaal werk regionaal/provinciaal/ landelijk	4.000	4.000	2.449
52 Diakonaal werk wereldwijd	5.278	5.500	4.633
58 Overige baten	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal b	20.556	21.900	32.293
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Saldo a-b	-230	-5.150	-1.827
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

ALS DE TIJDEN VERANDEREN

Als de tijden veranderen, dan zou je kunnen denken, dat ook de mensen veranderen. Letterlijk krijgen we andere burens, worden huizen verbouwd, of worden er hele straten bijgebouwd. Zichtbaar zitten we vaak meer binnen, achter onze computer of voor de tv, dan dat we buiten aan het vegen, tuinieren of auto wassen zijn. Een praatje maken op straat gebeurt nog wel, maar alleen als je al wandelend iemand tegenkomt.

Met onze auto's zijn we snel. Zelfs met onze fietsen ook een stuk sneller dan voorheen. En als je dan bij de gedachte aan hoe zouden we de ander, de naaste, de mensen om ons heen kunnen bereiken, stil staat. Dan zien we vaak vooral de mensen, die zichzelf wel redden. Want die rijden voorbij, zijn op weg naar hun werk of hun sport of hobby, of op bezoek bij familie of bekenden.

Die minder bekende en minder mobiele buurtgenoot. Hoe vaak treffen we die spontaan nog? Geen dorpspomp, geen postbode die van huis naar huis wandelt, geen massabijeenkomsten meer de laatste twee jaar.

En dus leek ons dat een goed idee: na Corona weer wat tijd nemen om te zien wie we eigenlijk niet zo snel zien.

Hoe we dat willen doen als diaconie? Daar hoort u meer over deze weken.

Maar voor nu alvast: wie in uw telefoonboek, in uw straat of in de buurt, zult u niet zo snel gemakkelijk voorbij zien racen?

Omdat het racen niet zo vanzelfsprekend is voor degene. Of omdat u hele andere routes gaat en er niet in alle nieuwe straten in de buurt een reden is om even te stoppen en bij die ander aan te gaan?

Neem de tijd om daarover na te denken nu we op weg gaan naar Pinksteren.

Paaswake



Naast onze aktie voor Moldavië hebben we afgelopen periode als ZWO meegewerkt aan de 7 werken van barmhartigheid, op eerste paasdag stond het meest onbekende werk centraal, de doden begraven, dit is om meerdere redenen een bijzondere opdracht omdat we met Pasen de opstanding uit de dood van onze Heer Jezus Christus vieren, die de dood overwon en ons daarmee bevrijdde. Op deze dag hebben we ook het volgende lied van René van Loenen voorgelezen:



Voor de onbekende dode

Wie vat jou leven samen?
Wie zegt eerbiedig amen,
Bevestigd wie jij was?
Geen priester die je kende,
Geen zus die jou verwende,
Geen buurman die je dagen las.

Jouw boek bleef ongelezen.
Onzichtbaar was je leven.
Je stond geregistreerd
Bij de probleemgevallen,
Statische getallen
Je was ons vreemd en omgekeerd.

Tijd om het toe te geven:
Wij waren jou vergeten.
Jij was een mens als wij,
een sterveling met dromen
die niet zijn uitgekomen.
Het spijt ons, onbekende jij



Steungroep seksueel grensoverschrijdend gedrag

Steeds meer afschuwelijke beelden en verhalen bereiken ons vanuit Oekraïne. Ook dat vrouwen misbruikt worden als oorlogstactiek. Zo dichtbij, zo hemelschreiend . . .

Voor de oorlog in Oekraïne was de publieke focus gericht op allerlei vormen van seksueel overschrijdend gedrag, een sneeuwbaaleffect na de publicaties over de misstanden bij 'The Voice'. De kerkenraad van de PG Deventer kreeg toen signalen dat deze mediastorm veel opriep bij slachtoffers en heeft daarom voorgesteld om bij voldoende behoefte een steungroep op te zetten voor vrouwen binnen de Lebuinusgemeenschap, maar ook van daarbuiten. Er hebben zich twee vrouwen aangemeld.

Cora Krispijn, gemeentelid, maar ook psycholoog en o.a. vanuit haar therapeutische werk bekend met seksueel overschrijdend gedrag, wil deze steungroep begeleiden.

Doelstelling is enerzijds de mogelijkheid te bieden om de gevolgen van de opgedane ervaringen in het nu, uit te wisselen. En daarnaast om het eigen helend vermogen te stimuleren aan de hand van creatieve vormen. Mocht u meer informatie willen of zich willen aanmelden, dan kan dat via: c.m.krispijn.z@gmail.com. De gedachten gaan uit naar één bijeenkomst per maand van anderhalf uur op een vast huisadres.

Wat in het vat zit.....

Echt zo'n uitdrukking die in deze tijd veel gehoord wordt.

Inderdaad was het de bedoeling dat we met de suppoosten van de Open kerk twee jaar geleden naar het museum van Marius van Dokkum zouden gaan. Het duurde echter wel even voor het echt mogelijk was, maar woensdag 20 april 2022 was het dan zover.

We gingen er heen, de één nog niet eerder geweest, de ander had het museum al wel eerder bezocht, maar komt er graag terug en ziet weer nieuwe details.

Eén werk trok extra onze aandacht. Het schilderij van de dictator. Zeker met de oorlog in de Oekraïne sprak menigeen dit werk erg aan.

Marius schilderde het in 2017, wat een vooruitziende blik!

Een dikke kweepeer op een pluche kussen met een rand vol kruizen, die verwijzen naar de lijken die hij heeft gemaakt.



De rode punten slaan op de militaire macht. Daaronder schilderde Marius kapotte peertjes en delen van peren, een verwijzing naar het onderdrukt zijn van het volk, dat geen vrijheid kent. Er valt nog veel meer op het schilderij te bekijken, maar natuurlijk wil ik niet alles verklappen. Bijzonder vond ik het zelf dat bij diverse schilderijen met behulp van een audiotour Marius zelf toelichting gaf, waardoor het bekijken van de werken nog interessanter werd. Zoals hij schildert, vertelt hij ook! Humoristisch in beeld en spraak zonder anderen te beschadigen! Wat hebben we er allemaal van genoten. Nog niet naar Harderwijk geweest? Gewoon eens tijd voor vrijmaken.

Na afloop hebben we natuurlijk nog een stukje door Harderwijk gelopen en op een terrasje nog lekker zitten nagenieten in een heerlijk zonnetje.

Het is zo gek nog niet om je aan te melden als suppoost!

Er kunnen er altijd meer bij.

Informatie bij de voorzitter:

Henk Nikkels, tel. 06 13 64 32 66.

Foto's en tekst van Wil Mandersloot



Allard Hendrik Nikkels



Op 23 maart is overleden Allard Hendrik Nikkels, hij werd 75 jaar. Allard werd geboren op 3 april 1946 in Dortherhoek op 'De Meyer' aan de Gorsselseweg. Met zijn broers Jaap en Henk had hij een fijne jeugd op de boerderij. Bij Boode leerde hij Diny Paalman kennen en het stel trouwde op 16 oktober 1960. Gelukkige ouders werden zij van Marieke en Jan-Hein. Allard werkte met hart en ziel in het gemengd bedrijf met kippen, koeien, varkens en akkerbouw. Daarnaast was hij altijd druk met bestuurswerk en politiek als raadslid voor de VVD en wethouder in Bathmen. Hij was gek op auto's en sleutelde graag in de werkplaats. Oostenrijk was een tweede thuis en menig vakantie werd er doorgebracht. Allard hield van tradities en naoberschap en was een graag geziene gast als er iets te vieren viel.

Het overlijden van Diny enkele jaren geleden was een hard gelag voor hem. Daarbij kwam dat de reuma die hem al jarenlang parten speelde steeds meer opkwam en hij sterk achteruit ging.

De coronatijd maakte het niet gemakkelijker. Met een longontsteking kwam hij in het ziekenhuis en werd erg ziek. De boodschap dat hij niet meer beter zou worden was een schok maar hij schikte zich en zei: 't is niet anders'.

Tijdens het afscheid werd Allard herinnerd als een familiemens die hield van gezelligheid, trots was op zijn kleinzoons en trouw was in zijn vriendschappen.

In het vertrouwen dat Allard rust en vrede gevonden heeft hebben we hem aan God toevertrouwd.

Ds. Hanneke Diermanse

Jo Haverslag – Verwaal



Op woensdag 16 maart namen we in het kerkje van Okkenbroek afscheid van Johanna Willemina (Jo) Haverslag – Verwaal. Zij was 72 jaar.

In Holten werd zij geboren maar na haar trouwen met Joop Haverslag werd Okkenbroek haar woonplaats. Op de boerderij aan de Hemmekensmarsweg hebben zij 36 jaar lang met veel plezier gewoond. Hier werden hun kinderen Jonny en Ingrid geboren. Hier was Jo intens gelukkig.

De vrijheid om het huis, de varkens in de stal en de bloemenpracht in haar tuin maakten haar blij. En natuurlijk haar gezin én haar familie onder handbereik. Meer had ze haast niet nodig. Want Jo was een bescheiden vrouw met een zorgzaam karakter en handig bovendien.

Fijn voor haar ouders en schoonouders die ze lange tijd verzorgde, maar ook voor haar kleinkinderen Renske, Femke en Mike op wie ze – met veel liefde – heeft gepast.

De laatste jaren woonde ze samen met Joop op de Oerdijk 210, middenin Okkenbroek. Helaas werd zij steeds kwetsbaarder door een vorm van Alzheimer die tenslotte ook haar spraak aantastte.

In mei 2020 verhuisde zij daarom naar het Dijkhuis. En daar overleed zij op woensdag 9 maart.

In de herdenkingsdienst stonden we stil bij de uitspraak *'Wat op liefde is gebouwd, kent geen vergeten'*.

Dat geldt voor Jo maar dat geldt ook voor God naar wiens beeld wij zijn geschapen.

Hij ontfermt zich over ons. In dit vertrouwen hebben wij haar laten gaan.

Hanneke Overduin

BRANDSTOF



Na Pasen neemt het aantal activiteiten zoals gewoonlijk wat af. **Dinsdag 24 mei** is de laatste keer **Lectio Divina** van dit seizoen, in Dorpskerk Bathmen om 10.00 uur.

Op **vrijdag 27 mei** kan iedereen om 11.00 uur weer aanschuiven bij de **Stamtafel** die klaar staat in de noordbeuk van Dorpskerk Bathmen.

Vrijdag 3 juni gaan we weer **meditatief wandelen**. We verzamelen om 10.00 uur bij de parkeerplaats halverwege de Oostermaatsdijk.

Weet je welkom!



ARCATO JEUGD STRIJKERS ENSEMBLE

Wat in het vat zit, verzuurt niet. Eindelijk mogen we het Arcato Jeugd Strijkers ensemble in Bathmen ontvangen. Januari 2021 en 2022 was dit i.v.m de Covid 19 epidemie niet mogelijk. Het Arcato Ensemble werd in januari 1999 opgericht door vioolpedagoge Petra Westra.

Daarna werden de ensembles Preludio (voor beginnende strijkers) en Scala (als voortraject van Arcato) toegevoegd. Het Arcato Ensemble is een jeugdorkest voor muzikaal begaafde strijkers uit Zutphen en wijde omgeving. In Bathmen wordt het Scala Ensemble gedirigeerd door Petra Westra, Het Arcato ensemble door Herman Draisma. Op het programma staan werken van o.a. Gluck, Purcell, Beethoven, Sibelius en Max Reger.



Bathmen Dorpskerk. Zondag 15 mei 2022 om 15.00 uur.
Toegang € 17,50. Donateurs € 12,50.
Jongeren tot 18 jaar gratis toegang.

Reserveren is aan te raden maar niet noodzakelijk.



Update Alpe d'HuZes

Afgelopen periode zijn er door de leden van de groep al veel activiteiten verricht om bijdragen te werven voor het goede doel, namelijk KWF, maar in de maand mei worden er in Bathmen nog een aantal bijeenkomsten gehouden.

Op de avond van **10 mei** met thema VEERKRACHT komen dr. Bernard Elsmann en dr. André Minken spreken over de stand van onderzoek naar kanker. Na de pauze komt de band Highlight uit Bathmen optreden. Laat u verrassen door deze jongeren. De kerkzaal is dan in Alpe D'HuZes sfeer zal dan ook ingericht zijn met uitingen van het thema VEERKRACHT, iets wat je nodig hebt om om te gaan met de ziekte kanker. De koffie en de thee staan klaar vanaf 19.30 uur en om 20.00 uur gaan we van start met de lezing.

Jacqueline Hulsegge – een van de leden van de groep lopend vuurtje – geeft de volgende verklaring als reden om deel te nemen aan de beklimming van de Alpe d'Huez:

"HELAAS zijn er te veel mensen om mij heen die ook deze ziekte moeten ervaren, mijn man en dochter zijn aan kanker overleden, daarom wil ik nu al mijn kracht inzetten om zoveel mogelijk geld op te halen. Ook wil ik de situatie op de Alpe D'Huez beleven".

Als actie wil ik op verzoek **bloemstukken** maken waarvan de opbrengst namens ons team voor de KWF is. Omdat ik de telefoon niet versta, is een briefje in mijn brievenbus met uw naam en adres erop het handigst.

Mijn adres is **Peter Mulderstraat 13** in Bathmen.



Daarnaast zal er een actieweek zijn van **16 tot 22 mei** in het dorp Bathmen. Tijdens **de Avondvierdaagse** gaan de eerste en de laatste avond de wandelaars door de kerk. Er is voldoende mogelijkheid om een gift te doen voor Alpe d'HuZes.

Onze **Actiedag 21 mei** begint 's ochtends met carillonconcert.

Onder het concert kun je bij een kopje koffie of thee een eigen gebakken stuk taart nuttigen.

Ook zijn er kraampjes met allerlei door groepsleden zelf gemaakte materialen zoals: glaasjes met stippen, bloemstukjes, kaarten en doosjes met ... iets lekkers erin.

Daarnaast zijn er verschillende spellen, zoals blikgooien, wat voor geluid is dit, en andere activiteiten om je op een voor iedereen toegankelijke wijze te vermaken.

Op **zondag 22 mei** is er een uitwaaidienst met als thema VEERKRACHT.

Naast alle activiteiten in ons dorp gaat **Jan Harm Borger** – een van de leden van de groep lopend vuurtje – voor een actie op Aeres Hogeschool Dronten ver buiten de grens van onze regio om ondersteuning op te halen voor Alpe d'HuZes.

Zijn motieven om mee te doen zijn:

"Ik heb me aangemeld om de Alpe D'Huez te beklimmen, omdat ik het belangrijk vind dat het onderzoek naar het voorkomen en genezen van kanker moet doorgaan.

Zo'n zin spreek je gemakkelijk uit, maar sinds het moment dat ik heb gezegd dat ik die berg wel wil beklimmen hebben mijn jongere zus en een zwager de diagnose kanker horen uitspreken. Dan komt die ziekte wel erg dichtbij, je begint zelfs te denken of er een verband is. Maar dan zie je de veerkracht bij je naaste, dat geeft je vertrouwen voor de toekomst."





Wake Oekraïne

Vanaf het begin van de oorlog tegen Oekraïne is de kerk in Bathmen elke woensdagavond open, eerst van zeven tot acht en inmiddels een half uur korter tot half acht. Deze wake begon op de Eerste dag in de Veertigdagentijd, 2 maart, en werd vanaf het begin gekleurd door liederen uit Taizé en teksten uit popliedjes. En altijd is er de mogelijkheid om een kaarsje te branden.

In de kleur van je hart

Eén van de voorgelezen teksten was het krachtige refrein uit 'Iedereen is van de wereld' van The Scene:

Iedereen is van de wereld
en de wereld is van iedereen!

De brug van het lied zingt daarbij dat iedereen ook écht iedereen is: rood, zwart, wit, geel, jong, oud, man of vrouw. En ik denk dat de tekstschrijver dit vandaag nog inclusiever zou neerzetten, lhbtqi+-proof! Want terwijl Poetin slechts van de koekoek éénzang is, betekent vrijheid in het Westen dat alle kleuren van de regenboog meetellen, zoals K3 dat jonge kinderen al wilde leren. En denk daarbij in de kleur van je hart, zingt Frank Boeijen: denk niet zwart-wit, maar in de kleur van je hart. Dat lied ontstond in 1983 na de racistische moord op Kerwin Duinmeijer, waarbij een taxichauffeur weigerde deze tiener naar het ziekenhuis te brengen omdat hij geen bloed op de achterbank wilde. Elk jaar is het in The Passion een vast refrein bij de scène waarin om de kruisiging van Jezus wordt geschreeuwd.

Moeder Oekraïne

Het songfestivallied uit Oekraïne komt dit jaar van de groep Kalush. Het groeide de afgelopen tijd al uit tot een hymne van het Oekraïense verzet tegen de oorlog. We konden het via het beeldscherm beluisteren en zagen daarbij beelden uit de oorlog. De brug in deze songtekst

is een oud Oekraïens slaapliedje. Oleh Psuik pakte het op en maakte het tot een ode aan zijn sterke moeder – Moeder Oekraïne! – aan wie gevraagd wordt een slaapliedje te zingen zodat alles weer goed komt:

Stefania mama, mama Stefania
Het veld bloeit en het wordt grijs
Zing een slaapliedje voor me, mama
Ik wil je moedertaal horen

En zo zagen-hoorden we ook het Oekralens lied 'Marigolds', dat de in Kiev geboren Maryana Golovchenko op de Laurenskerk in Rotterdam zong. Het zingt over heimwee naar het moederland Oekraïne, opbloevende hoop in de lente, dromen van een betere toekomst. De marigold – goudsbloem – is een nationaal symbool voor Oekraïne.

Vredesduif

Ook uit het liedje 'Over de Muur' van Klein Orkest kwam al een tekst. Terwijl de brede muur van 1961 tot 1989 West- en Oost-Berlijn genadeloos van elkaar scheidde, vlogen de vogels in dit lied wel vrij heen en weer tussen Oost en West.

En typend op zaterdagmorgen 23 april denk ik, met het Paasfeest in de rug en Pinksteren in het vooruitzicht: zal één van die vogels in deze Vreugdetijd van Pasen als een echte Pinksterduif de Vredesduif worden?

Ds. Gert Wijnstok

PS Heb jij ook een popsong die in deze oorlogstijd raakt? Mail me, zodat we op woensdagavond steeds weer nieuwe teksten aan de collage van teksten kunnen toevoegen!

Fietstocht en kerkdienst op Hemelvaartsdag 26 mei

Het wordt tijd om een jarenlange traditie weer op te pakken. Coronaregels zijn opgeheven en we zetten in op mooi weer, kortom: we gaan fietsen op Hemelvaartsdag.

We starten de fietstocht in Okkenbroek om 8.15 uur en fietsen richting Lettele.

Vandaar vertrekken we om 8.50 uur naar Bathmen.

Het vertrek richting Okkenbroek is om 9.20 uur.

Aansluiten ergens halverwege de fietstocht is geen probleem. De vertrektijden leest u hierboven.

Zo rond een uur of 10 zullen we dan weer terug zijn in Okkenbroek. We zorgen dan dat er koffie en thee met iets lekkers erbij is om de inwendige mens alvast weer wat te versterken.

Daarna gaan we om 10.30 uur beginnen met de dienst.

U bent hartelijke welkom in Okkenbroek, ook als u niet fietst.

Koffie is dus voor aanvang van de dienst en niet zoals gebruikelijk op zondag, erna.

We hopen op een fijne ochtend samen,

Hartelijke groet,

Oecumenisch overleg B.O.L.



LEZINGEN

1 mei - 3e zondag van Pasen

Jeremia 32,36-41

Openbaring 5,6-14

Lucas 24,35-48

8 mei - 4e van Pasen

Numeri 27,12-23

Openbaring 7,9-17

Johannes 10,22-30

15 mei - 5e van Pasen

Deuteronomium 6,1-9

Openbaring 19,1-9

Johannes 13,31-35

22 mei - 6e van Pasen

Joël 2,21-27

Openbaring 21,10-12; 22, 27

Johannes 14,23-29

26 mei - Hemelvaart

2 Koningen 2,1-15

Hebreeën 9,24-28

Lucas 24,49-53

29 mei - 7e van Pasen

1 Samuël 12,19b-24

Openbaring 22,12-21

Johannes 14,15-21

5 juni - Pinksteren

Joël 3,1-541

Handelingen 2,1-11

Johannes 20,19-23

VIERINGEN

Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten. De vieringen zijn live – digitaal – te bekijken en te beluisteren via kerkdienstgemist.nl en ook op een ander moment terug te zien.



zondag 1 mei 15e Paasdag

09.30 Eredienst Okkenbroek met mw. Henny Tuut (Eibergen)
Bathmen: géén dienst

collecte: Voedselbank

zaterdag 7 mei

18.30 Avondgebed Dijkhuis met mevr. Hanneke Overduin

zondag 8 mei 22e Paasdag / Jubilate

10.00 Eredienst Bathmen met ds. J. Weijenberg (Harfsen)

collecte: Rode Kruis

zondag 15 mei 29e Paasdag / Cantate

10.00 Eredienst Bathmen met ds. Gert Wijnstok
Maaltijd van de Heer

9.30 Eredienst Okkenbroek met mw. Hanneke Overduin
Kindernevendienst

collecte: Albert Schweitzerfonds

zaterdag 21 mei

18.30 Avondgebed Dijkhuis met ds. Gert Wijnstok

zondag 22 mei 36e Paasdag / Rogate

10.00 Eredienst Bathmen met ds. Gert Wijnstok
"Uitzwaaidienst" Alpe d'HuZes

collecte: Alpe d'HuZes

donderdag 26 mei Hemelvaartsdag

10.30 Eredienst Okkenbroek met ds. Gert Wijnstok en dhr. Marc Brinkhuis
i.s.m. met BOL

zondag 29 mei 43e Paasdag / Exaudi

10.00 Eredienst Bathmen met ds. Hanneke Diermanse
9.30 Eredienst Okkenbroek met ds. J.H. Weijenberg (Harfsen)

collecte: PKN: jongeren diaconaat

zaterdag 4 juni

18.30 Avondgebed Dijkhuis met ds. Hanneke Diermanse

zondag 5 juni 1e Pinksterdag

10.00 Eredienst Bathmen met ds. Hanneke Diermanse en mw. Hanneke Overduin

collecte: Kerk in Actie: boeren in Zuid Afrika

COLOFON

Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar

Redactieleden Henk Oplaat
Martien Vermeulen
Géke Veldwachter

Opmaak en eindredactie Henk Broekhuis
Wil Mandersloot
Janneke van Schooten

redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl



Het volgende **Baaken**
verschijnt op
vrijdag 3 juni
Lever je kopij uiterlijk
woensdag 18 mei
12 uur 's middags aan!

kopij kunt u sturen naar:
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

We vragen iedereen die niet op een foto
in Het Baaken wil komen,
zich te melden bij de redactie.
Als u geen bezwaar heeft,
hoeft u niets te ondernemen.

<i>Verschijningsdatum</i>	<i>kopij inleveren vóór</i>
---------------------------	-----------------------------

1 juli	15 juni
2 september	17 augustus
30 september	14 september
4 november	19 oktober
2 december	16 november
6 januari	14 december

GOED OM TE WETEN

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN
<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>
Beheer/berichten voor website:
website@kerkbathmenokkenbroek.nl

Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228
Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3

Scriba

Henk van der Kolk, 06 15408989
e-mail: scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl
Voorzitter kerkenraad
Frits Mandersloot, tel. 0570 540294
e-mail: voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl

Predikant

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl
ds. Gert Wijnstok, tel. 06 10459883
ds. Hanneke Diermanse, tel. 06 12530281

Kerkelijk werker

kerkelijkwerker@kerkbathmenokkenbroek.nl
Hanneke Overduin, tel. 0570 854652 / 06 50968134

Ledenadministratie en

aan- en afmelden Baaken

Griet Wartena, tel. 0570 542779 / 06 18832765
e-mail:
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl

Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, tel. 06 11608714
e-mail: verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl

Kosterszaken

e-mail: koster@kerkbathmenokkenbroek.nl

Vervoer van / naar kerk Bathmen

Gerard Fransen, tel. 0570 654703

Vervoer van / naar kerk Okkenbroek

Jeroen Koldewijn, tel. 0570 551075

Melden ziekenhuis of verpleeghuis opname / ontslag

Hermien Brinkman, tel. 0570 543175
b.g.g. Mieneke Jansen, tel. 0570 541320

Voor uitvaartdienst

neem a.u.b. contact op met
predikant of kerkelijk werker

Banknummers

Kerkelijke bijdrage: NL32RABO0373726511
Algemeen: NL91RABO0305703714
ZWO: NL60RABO0305737155
Diaconie: NL94RABO0305703854



MARGREET DE HEER
 STUDEERDE THEOLOGIE
 EN KOOS VERVOLGENS
 VOOR EEN BEROEP ALS
 STRIPTEKENAAR.
 MAAR IN EEN
 PARALLEL UNIVERSUM
 WERD ZIJ ALSNOG:

dominee DE HEER



VAN DE PITTORESKE
 GEMEENTE
 BROKKENHOEK



EENS
 IN DE
 ZOVEEL
 TIJD
 IS HET
 WEER
 RAAK
 ...

RRRINGGG!
AAAAAAA

HOE LAAT
 IS HET?

HET IS 10 VOOR 10! SNEL,
 JE MOET NAAR DE KERK!



NAAR DE KERK? IS HET ZONDAG?
 WAAR IS MIJN PREEK...?!

HEB IK EIGENLIJK WEL
 EEN PREEK GEMAAKT?

VLUG! IEDEREEN
 ZIT TE WACHTEN!

IK KAN ME HELEMAAL
 NIET HERINNEREN
 DAT...

DAN MOET JE
 MAAR WAT
 IMPROVISEREN!



DE KERK ZIT TJOKVOL! EN DAAR
 ZIT DE BEROEPINGSKOMMISSIE...!

EN DAAR! ALLE DOCENTEN
 EN PROFESSOREN UIT
 MIJN STUDIETIJD!

EN IK BEN OPEENS
NAAKT!!!

KOMEN ZE ME SOMS
 HERBEOORDELEN...?

IK MOET MIJN EXAMENS
 OPNIEUW DOEN!



AAAAAA

WELKE DAG IS HET?!
 WAAR IS MIJN TOGA?

RUSTIG MAAR, HET IS MAANDAGCHTEND!
 JE HEBT GEWOON WEER DIE STANDAARD
 DOMINEESNACHTMERRIE...



NIKS AAN
 DE HAND...

